



- pagina 7 - **Daarom zijn we kerk**
- pagina 9 - **'Speldenprijkes'** - ds. Carina Kapteyn neemt afscheid
- pagina 10 - **BOUWSTEEN:** Wat vindt u van onze kerk?



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

5e jaargang | nummer 2 | februari 2021

HERKERKEN • In het januari-nummer stelde *Kerk in Zoetermeer* de gelovige als individu centraal: 'Hoe werd en word jij reisgenoot? Wie zijn jouw reisgenoten?' In dit februari-nummer kijken we naar de geloofsgemeenschappen waar reisgenoten elkaar ontmoeten, samen geloven, leren, vieren en dienen – dus naar de kerk. Die kerk heeft oude papieren, maar heeft de kerk ook toekomst?

Ja, zeggen de schrijvers van het boek *Herkerken*, maar dan moet er wel een en ander veranderen. Rammelt Meijer en Peter Wierenga hebben beiden jarenlang ervaring als kerkbegeleider. Ze spreken vanuit die ervaring als ze constateren dat corona de laatste zet geeft aan wat zich al jaren voltrekt: 'Kerken zijn al jaren in kanteltijd.' Corona versterkt en versnelt de noodzaak van bezinning op de toekomst van de kerk. Vandaar hun boek *Herkerken*. *De toekomst van geloofsgemeenschappen* – in voorjaar 2020 in tweeënhalve week uitverkocht! 'Herkerken' is een werkwoord en geen statische situatie. Het is een proces van herzien, herijken en heroverwegen van de essentie

'Houd moed, heb lief!'



Foto: Oude Kerk Zoetermeer, Leonie Vreeswijk-Feith

meer vormen en plekken zijn om geestelijk gevoed te worden. Hoe wordt dat in de wijkgemeenten gezien? Welke andere vormen en plekken van kerk-zijn zien zij in hun gemeente? Hoe zijn die met elkaar en met de kerkdienst verbonden?

Een belangrijke en vernieuwende gedachte in het boek betreft de gelovige die deel is van de geloofsgemeenschap. Meijer en Wierenga pleiten ervoor om de verantwoordelijkheid voor kerkdiensten en andere activiteiten terug te leggen bij de gelovige. Voel je je als gelovige uitgenodigd om (mee) verantwoordelijk te zijn?

Elke gelovige uitgenodigd om (mee) verantwoordelijk te zijn

Herkerken biedt heel veel stof om over na te denken voor ieder, betrokken bij de toekomst van de kerk. Het is zeker een uitstekend uitgangspunt voor gesprek in iedere geloofsgemeenschap. In dit nummer begint *Kerk in Zoetermeer* met dat gesprek.

Goede informatie is te vinden op www.herkerken.nl
Boekbespreking in de rubriek *Uitgelezen op pagina 12*

Heeft de kerk ook toekomst? Ja!

van kerk-zijn. 'Herkerken' is een zoektocht voor elke kerk en elke christen en die vraagt veel:

- moed om te bewegen zonder te weten waarheen
- loslaten wat je lief is
- het proces starten en *sámen* bewegen

Heb **l(i)ef**

Juist nu zijn er kansen voor de kerk

De praktijkvoorbeelden in het boek maken duidelijk dat het proces van herkerken al op allerlei plaatsen gaande is. De schrijvers zetten lijnen uit en beschrijven blokkades, maar schrijven zeker niet voor. Ze zien juist nu kansen voor de kerk en stellen daarom indringende vragen maar doen ook belangrijke suggesties. In dit nummer staan die vragen en suggesties centraal. Het boek wordt besproken en we kijken naar de praktijk in de Zoetermeerse ge-

loofsgemeenschappen. Wordt er al gewerkt aan wat *Herkerken* aan de orde stelt?

Indringende vragen en belangrijke suggesties

Onze redacteuren spreken met kerkenraads- en gemeenteleden van de kerken binnen de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Het doel is te zien of en hoe er gewerkt wordt aan datgene waar in *Herkerken* voor wordt gepleit. Uiteraard klinkt allereerst de vraag naar de bezinning op de toekomst van hun geloofsgemeenschap:

wat staat daarin centraal? Kies je voor de toekomst van het evangelie van Jezus met zijn opdracht aan ieder mens 'Heb lief!' of kies je voor het voortbestaan van de kerk? Wanneer het eerste centraal staat, houdt dat de opdracht in: 'Breng het evangelie naar buiten, geef het door, laat het zien en handel ernaar.' Vandaar de vraag: 'Hoe geeft jullie geloofsgemeenschap vorm aan die beweging naar buiten?' De schrijvers van *Herkerken* geven aan dat voor hen het evangelie het kloppend hart van de gemeenschap is. Zij benadrukken dat er behalve de kerkdienst

• Joke Westerhof



COLUMN

Als ik aan de kerk denk ...

Als ik aan de kerk denk, zie ik markante torens en mooie gebouwen. De kleine versholde gebouwtjes meegerekend zijn het er vooral veel. Moet denken aan de Cathédrale Notre-Dame in Parijs. Maar ook aan Maastricht waar veel oude kerkgebouwen inmiddels een andere functie hebben. Ik moet denken aan geloof en veel boeken waarvan ik er laatst veel de deur uit heb gedaan. Denk aan religie, de Bijbel en dogma's. Over hoe het hoort te gaan.

Als ik aan de kerk denk, dan denk ik ook aan vroeger. Dingen die voorbij zijn gegaan. Zondagse kleren, fatsoen, kerkelijke verdeeldheid, leergeschillen. Autoriteiten naar de kerk, lange kerkdiensten, het verlossende 'amen', de fruitmentos. En elke keer hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde. Veel jargon of theologie. Maar ook de indrukwekkende orgels, de prachtige gebrandschilderde ramen, de eau de cologne en de tranen van mijn moeder. Soms doorleefde woorden.

De ene gedachte over de kerk roept automatisch andere op: de christelijke jeugdvereniging, zomerkampen, christelijke school, kerkverlating, beleid en boekenschrijvers. Zit nu thuis op de bank de kerkdienst mee te beleven. Erger me aan de amateuristische presentatie. Gesproken woorden. Ik hoor ze wel, maar ze komen niet binnen. Ik heb ze al zo ongeveer zesduizend keer gehoord. Ik druk voortijdig op de knop. Het is stil. En nu? Is dit de kerk die ik verlang? Kan ik niet beter gewoon ...?

Moet even slikken. Er lijkt in korte tijd veel veranderd. Ook in mijn hoofd. Ik realiseer me dat God Dezelfde blijft. Dat God ons in Zijn armen wil sluiten. Met uitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat laat je je snel uit het veld slaan door je eigen gedachten.

De dienst is, denk ik, nu wel voorbij. De telefoon gaat. Een vriendin belt. Zullen we eens langskomen?

• Dirk Verboom

VAN DE REDACTIE

Durven

Hij was alweer halverwege het tuinpad, op weg naar zijn witte PostNL-bestelbus op de stoep. Opeens draaide hij zich om, lichte beleefd zijn mondkapje en zei: 'Mijn naam is Paul.'

We begroeten elkaar al een tijdje. Vanuit de verte herkent hij me, ook als ik in jas en sjaal gehuld over straat fiets. Luid getoeter en gezwaai valt mij ten deel. Altijd vrolijk en opgewekt is hij, ook nieuwsgierig. 'Wat is dat, Redactie.AMG?', wijzend op het bordje naast de voordeur. 'Wat gaat u doen met al die dozen?' Belangstellend is een beter woord, denk ik. Aan het begin van het jaar hoorde ik hem van honderd meter verderop in de straat roepen: 'Aloha, mevrouw, de allerbeste wensen!'

En nu dan zijn naam. Nu moet ik natuurlijk zelf ook over de brug komen.

Als ik de trits 'inspiratie ontvangen, evangelie delen, elkaar ontmoeten' van de campagne 'Daarom zijn we kerk' omkeer, begint het met 'elkaar ontmoeten'. Dat gebeurt dus gewoon voor de deur. En dan? Als christen zou ik het hart op de tong moeten hebben, maar wanneer zeg ik iets over God en geloven, over het goede nieuws van Jezus Christus?

Misschien moet ik mijn idee van een pop-upkeuken 'Mmmmm, een taartje van Marieke' toch maar eens uitwerken. Op straat uit te serveren, met een enthousiaste portie hoop, geloof en liefde. Een smakelijke vorm van kerk-zijn, buiten onder de carport, evangelie vanuit de voortuin. Nu nog durven.

• Marieke van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR



40DAGENTIJD CAMPAGNE KERK IN ACTIE

'Ik ben er voor jou'



'Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid' is het Kerk in Actie-thema van de Veertigdagentijd die op 17 februari begint en duurt tot aan Pasen, de zondagen uitgezonderd. Deze tijd wordt gekoppeld aan bezinning en daden van omzien naar elkaar.

Er zijn zoveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat zien wat barmhartigheid is. Hij noemt in Mattheüs 25:35-36: hongerigen te eten en dorstigen te drinken geven, naakten kleden, vreemdelingen onderdak bieden, zieken verzorgen en gevangenen bezoeken. In 1207 zijn deze 'werken van barmhartigheid' door de toenmalige paus aangevuld met een zevende: de doden begraven, ontleend aan het apocriefe bijbelboek Tobit.

Meer informatie over de Kerk in Actie-doelen en -projecten Wkerkinactie.nl/40dagentijd
Bekijk ook eens de video Wvimeo.com/475893836
De 40dagentijd-kalender is gratis te bestellen Wpetrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
Kaarten Paasgroetenactie gevangenen zijn bij Kerk In Actie te bestellen of bij ZWO Zoetermeer E.marius.cusell@gmail.com

Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon, Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In veel kerken wordt de zeven zondagen in de Veertigdagentijd in dit verband voor zeven doelen, elke week een ander, gecollecteerd en het geld gaat naar mensen die hulp nodig hebben, mensen om wie het God te doen is. Vanaf Aswoensdag 17 februari gaan we veertig dagen op weg. We laten de gang van het normale leven los en richten ons op de weg van Jezus Christus naar Pasen. Dat gaat niet vanzelf. Door de week worden we stil, vasten of versoberen we en kijken we hoe we er concreet kunnen zijn voor de ander. Op de zondagen staan we op, laten we ons inspireren door de werken van barmhartigheid en de projecten die daarbij horen.

• Marius Cusell

PLATFORM ZWO ZOETERMEER T 06-2168 1988

Wat er ook gebeurt:
kies vriendelijkheid boven woede,
liefde boven haat, vergeving boven wrok

AANRADERS

Veertigdagenboek 'Genadetijd'

Elke dag een tekst met een korte gedachte om even op adem te komen, daarnaast een lied, prikkelende vraag of uitdagende opdracht om aan de slag te gaan. Voor jong en oud, aan tafel te gebruiken, in de gemeente of om zelf mee op weg te gaan. *Iwan en Leantine Dekker, € 7,99, KokBoekencentrum, 2021*



'Ja zeggen en ja doen'

101-dagenboek voor als je belijdenis hebt gedaan: leren van mensen die reageren op Gods oproep Hem te volgen. Hoe komen mensen tot hun keus en hoe beïnvloedt dat hun leven? Wat helpt en wat hindert? *Rolf Robbe e.a., € 12,99 (e-book € 9,99), KokBoekencentrum, 2021*

Podcast Kerk en Samenleving

Jan Wolsheimer (MissieNederland) ontvangt in de podcastreeks Kerk en Samenleving gasten over actuele kwesties in het Nederlands kerkelijk landschap. In de aflevering 'Herkerken' be vraagt hij de auteurs van het boek *Herkerken*: hoe is de crisis juist een mogelijkheid voor de kerken om mensen te bereiken en bij het geloof te betrekken? *Wmissienederland.nl/actueel/podcasts/samenleving/aflevering/2020/11/19/Herkerken*



Webinars GroeneKerken

GroeneKerken organiseert op 18 februari en op 18 maart webinars over duurzaamheid in de kerk. Inspiratie voor (aankomende) groene kerken om duurzame stappen te zetten en kennis en ervaringen te delen. *Wprotestantsekerk.nl/evenementen*



Sponsorontbijt en gebed

Bidden en geven, voor hulp aan vervolgd christenen. *6 maart, 9.00-10.30 uur, locatie volgt; informatie en aanmelden W atlife.nl*

'Houvast'

Maand van de Bijbel-essay 'Houvast. Zoeken naar de bron van hoop': briefwisseling tussen bisschop Gerard de Korte en dominee René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, over de Bijbel. *Royal Jongbloed/Adveniat, 2021, € 4,99. T/m 21 februari elke dag nieuws en blogs op W maandvandebijbel.nl*



Veertigdagentijdkalender

De Petrus-veertigdagentijdkalender 2021 'Ik ben er voor jou' daagt uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. *Gratis W petrus.protestantsekerk.nl*



'... een perfect leven?'

De Protestantse Lezing 'Is een goed leven een perfect leven?', gehouden op Hervormingsdag 31 oktober 2020 door premier Mark Rutte, is uitgegeven in een leuk klein boekje en grappig geïllustreerd met tekeningen van Roel Ottow. *Gratis te bestellen W protestantsekerk.nl*



'De coronacrisis, een duiding'

Themabrochure met doordenking van vragen over kwetsbaarheid en waar is God in deze pandemie, over lijden en overleven, de positie van de kerken en schuilen bij God. Met gespreksvragen. *Gratis te downloaden W gereformeerdebond.nl*

Luisteroefeningen

Onderweg aangesproken door God van ds. M.D. Geuze bevat 31 'luisteroefeningen' bij bijbelwoorden, bedoeld als dagboek voor een maand. Tip van de auteur: 'Houd een dagboekje bij en noteer de bijbelwoorden die je aanspreken.' *Nunspeet: Huis van Gebed, € 8*

— Advertenties —

• Kleinschalige onderneming met persoonlijke zorg en aandacht

• 24 uur per dag bereikbaar

• Ongeacht uw verzekering

van Dongen
Uitvaartzorg met karakter



Bel na overlijden
079 - 343 43 03
wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

Van Dongen
Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vdusz.nl

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP



Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

VAN DORP
MET KENNIS EN RESPECT



Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer?
Vraag de tarieven:
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

HERKERKEN IN DE PRAKTIJK

De gemeente mag het zeggen!

GEDACHTEVORMING • Veel kerken beraden zich over de toekomst van hun geloofsgemeenschap. Daarbij is de hoofdvraag: Hoe kunnen we reageren op het afnemend ledenaantal met vaak als gevolg zorgen over het onderhoud en het gebruik van hun gebouwen en het kunnen blijven betalen van professionele werkers?



De visienota 'Van U is de toekomst' van de landelijke Protestantse Kerk van juni 2020 maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich wil ontwikkelen. Feitelijk is het een uitwerking van de eerder verschenen nota 'Kerk 2025', beter bekend onder de titel 'Back to the Basics'. De visienota daagt plaatselijke gemeenten uit om te ontdekken waar zij in hun lokale situatie toe geroepen worden.

De Protestantse Kerk biedt kerkenraden hulp om de visienota bespreekbaar te maken in hun gemeente. Dat lijkt mij ook wel nodig, want het is geen gemakkelijk te lezen document. Ik denk ook dat dit, mede door de coronacrisis, de reden is dat de nota nog niet zoveel aandacht heeft gekregen.

In 2020, vlak voor het aanbreken van de coronacrisis, verscheen ook het boekje *Herkerken* van Remmelt Meijer en Peter Wierenga, beiden predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dit boek en de bijbehorende website heeft op mij een zodanige indruk gemaakt, dat ik op persoonlijke titel een aantal gedachten erover wil neerleggen. Daarbij beperk ik mij tot een aantal hoofdvragen, die aan geloofsgemeenschappen worden gesteld.

Hoe staat het met de bezinning op de toekomst van jullie geloofsgemeenschap? Wat staat centraal: het voortbestaan van de kerk of de toekomst van het geloof in Jezus met zijn opdracht aan ieder mens: 'Heb lief!'?

Vraag: Waarom en hoe krijgt dat vorm?

In *Herkerken* wordt duidelijk gekozen voor de opdracht van Jezus: 'Heb lief!' Dat hoeft niet vanuit een grote gemeenschap, het kan ook beter in kleine groepjes als een soort familie. Liefde voor de ander is de focus. Een grote kerkzaal is daar niet voor nodig. Wanneer je daarentegen focust op het voortbestaan van de kerk in haar huidige vorm zul je realistisch moeten zijn, kijkend naar kosten van gebouwen en predikanten, beschikbare vrijwilligers, enzovoorts. **De keuze is aan de gemeente: kerkgebouw handhaven of kleinschaliger?**

Als het evangelie centraal staat, houdt dat in: Breng het evangelie naar buiten, laat het zien, handel ernaar.

Vraag: Maakt jullie gemeenschap de beweging naar buiten? Hoe geeft jullie geloofsgemeenschap dit vorm?



KIJK

Met een goed bezocht inloophuis wordt een deel van de buurt bereikt. Dat geldt ook voor het openstellen van het gebouw op doordeweekse momenten. Er wordt een schuilplaats voor rust en stilte geboden en wie om aandacht vraagt krijgt die. Of sterker nog, integratie van het gebouw met buurtvoorzieningen werkt naar twee kanten bevruchtend (voorbeeld voedselbank). En met kleinschalige pioniersplekken kan een bepaalde groep zinzoekers binnen of zelfs buiten de buurt bereikt worden. **Een gemeente die niet naar buiten is gericht heeft mijns inziens een onzekere toekomst.**

In *Herkerken* wordt gesteld: Zie niet de kerkdienst als kloppend hart van de gemeenschap maar het evangelie. Behalve de kerkdienst zijn er meer vormen om geestelijk gevoed te worden.

Vraag: Hoe is dat bij jullie? Wordt de kerkdienst gezien als een van de onderdelen van het geheel van de gemeenschap in plaats van als kloppend hart? Waarom en hoe?

Voor veel mensen, vooral jongeren, is de traditionele zondagse kerkdienst niet aantrekkelijk meer: te statisch, niet interactief, te veel theologisch jargon, op het verkeerde moment, onbegrijpelijke preken en rituelen. Tegelijk zijn er veel zinzoekers, ook weer met name onder jongeren. Bied hun dan ook de mogelijkheid om met elkaar vanuit het geloof in hun eigen belevingswereld te praten en te handelen. Geestelijke voeding geven kan ook in doordeweekse activiteiten in kleinere groepen aan de hand van een thema of een doe-activiteit. Natuurlijk is er ook de groep gelovigen die juist wel in de zondagse eredienst gevoed

wordt. Dikwijls vanuit een lange traditie met voorliefde voor zang, muziek, liturgie en gemeenschapsgevoel. Deze groep moet je niet verwaarlozen, integendeel! Probeer er dan wel achter te komen waar mensen echt door geïnspireerd raken, **opdat je ook deze groep een warm gevoel bij deelname aan de eredienst meegeeft.**

In *Herkerken* wordt een pleidooi gehouden voor vloeibare vormen en denken in veelvoudigheid, want er is een groot verschil tussen leeftijdsgroepen maar ook tussen mensen van dezelfde leeftijd.

Vraag: Zijn bij jullie de vieringen en andere activiteiten afgestemd op verschillende groepen?

Veelkleurigheid heeft twee kanten: het kan een verrijking zijn wanneer je met iemand van

een andere kleur praat. Dan is omgaan met veelkleurigheid een uitdaging. Een gesprek tussen twee verschillend gekleurden kan ook ontsporen. In dat geval kan verwijdering ontstaan.

Het is een gegeven dat er veelkleurigheid bestaat, niet alleen qua Godsbeeld, al of niet een leven na de dood, geloofsbelijdenis, belangstelling voor bepaalde liederen en muziek, maar ook hoe je het liefst je talenten inzet. Om ermee toe kunnen gaan is een open houding en respect voor elkaars mening een eerste vereiste. Door naast de traditionele diensten te experimenteren met verschillende soorten vieringen kun je **iedereen een plek geven in het geloofsspectrum.**

Herkerken houdt een pleidooi om de verantwoordelijkheid voor diensten en activiteiten terug te leggen bij de gelovige. Deze is niet langer consument maar als deelnemer (mee) verantwoordelijk.

Vraag: Gebeurt dat in jullie geloofsgemeenschap?

Het gehele, echt inhoudelijke kerkenwerk zou veel meer *bottom-up* moeten worden georganiseerd. Het vereist dus inzet van veel meer gemeentelieden. De rol van de predikant wordt minder belangrijk en de kerkenraad draagt verantwoordelijkheden over aan de gemeente. Ook zullen er minder regels (kerkordel!) gelden. Dat vereist in onze kerken een **proces van omdenken** en dat kan alleen goed gaan wanneer de gemeente mondig genoeg is. **Ook hiervoor geldt: de gemeente mag het zeggen!**



• Jan Blankespoor

REDACTEUR KERK IN ZOETERMEER EN LID BELEIDSGROEP VAN DE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR – PELGRIMSKERK-OASE-REGENBOOG



KERKDIENTEN FEBRUARI 2021

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website **PGZOETERMEER.NL** en vooral ook onze website **KERKINZOETERMEER.NL**

CONTACT

Gemeente	Zondag 7 februari	Zondag 14 februari	Zondag 21 februari <i>Invocabit me – 'Roep mij aan'</i>	Zondag 28 februari <i>Reminiscere – 'Gedenk'</i>
WIJKGEMEENTE OUDE KERK Oude Kerk Dorpsstraat 59, 2712 AD T (079) 316 39 09 W oudekerkgemeente.nl	10.00 uur: <i>Online</i> Ds. W.F. Schormans Voorburg	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Gezinsdienst</i> 18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Avondmuziek</i>	10.00 uur: ● Ds. C.H. Wesdorp <i>Afscheid en bevestiging</i> <i>ambtsdragers</i>	10.00 uur: Ds. J. van Walsum Ablasserdam
POR-WIJKGEMEENTE Pelgrimskerk 1e Stationsstraat 86, 2712 HK T (079) 316 36 00 W pelgrimskerkzoetermeer.nl	10.00 uur: <i>Online</i> ● Mw. ds. M.C. Kapteyn <i>Afscheidsdienst</i>	10.00 uur: <i>Zie onder De Oase</i>	10.00 uur: <i>Zie onder De Regenboog</i>	10.00 uur: Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder
POR-WIJKGEMEENTE De Oase Kerkenbos 8, 2715 RP T (079) 351 67 28 W oase-meerzicht.nl	10.00 uur: <i>Online</i> <i>Zie onder Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: ● Mw. ds. M.C. Kapteyn <i>Jeugddienst en</i> <i>afscheidsdienst</i>	10.00 uur: <i>Zie onder De Regenboog</i>	10.00 uur: <i>Zie onder Pelgrimskerk</i>
POR-WIJKGEMEENTE De Regenboog Nathaliegang 263, 2719 CR T (079) 362 87 03 W pwgderegenboog.nl	10.00 uur: <i>Online</i> <i>Zie onder Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: <i>Zie onder De Oase</i>	10.00 uur: Mw. C.W.D. Eikelenboom-den Uijl Lopikerkapel	10.00 uur: <i>Zie onder Pelgrimskerk</i>
WIJKGEMEENTE OOSTERKERK Oosterkerk Oosterheemplein 320, 2721 ND T (079) 342 50 90 W oosterkerkzmn.nl	09.30 uur: <i>Online</i> Ds. T. Jacobs Leiden 17.00 uur: <i>Online</i> Dr. P.J. Visser Rotterdam	09.30 uur: Ds. E. van den Ham 17.00 uur: René Visser <i>Hart4U-dienst</i>	09.30 uur: Ds. J. Quist Den Haag 17.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten Nieuwerkerk aan de IJssel	09.30 uur: Ds. C.N. van Dis Schalkwijk <i>Voorbereiding Heilig Avondmaal</i> 17.00 uur: Ds. D.J. Thijs Den Haag
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD Ichthuskerk Parkdreef 258, 2724 EZ T (079) 341 36 20 W pwzn.nl	10.00 uur: <i>Online</i> Ds. R.L. Algera	10.00 uur: Ds. N. de Lange 12.00 uur: Mw. A. Lodder <i>Chagallviering</i>	10.00 uur: ○ Ds. R.L. Algera <i>Maaltijd van de Heer</i>	10.00 uur: Ds. N. de Lange 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>
ADVENTSKERKGEMEENTE Adventskerk Julianalaan 3, 2712 CB T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl		10.30 uur: <i>Online</i> Ds. K. van Klaveren		10.30 uur: <i>Online</i> Mw. ds. M. Driessen

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK

Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD • T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl • **Vrij** di
Pastoraal contact Marja van den Boogaard
T 06-2251 2609 • **E** boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman • T (079) 331 74 22
E scriba@oudekerkgemeente.nl



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE POR: PELGRIMSKERK – OASE – REGENBOOG

Scriba Frits von Meijenfeldt • T 06-4042 7683
E scribavandepor@gmail.com



GEMEENSCHAP PELGRIMSKERK

Pastor Prop. Sandra Hermanus-Schröder
T 06 2152 5868 • **E** scbhermanus@gmail.com
Werkdagen di en do (ook voor De Regenboog)
Beheerder Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
Wijkgebouw 't Centrum • Frans Halsstraat 1
T (079) 316 36 00
E beheerderpelgrimskerk@gmail.com



GEMEENSCHAP RONDOM DE OASE

Predikant ds. Carina Kapteyn
Jessicagang 46, 2719 CA (t/m 14 februari)
T (079) 347 85 33 • **E** dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen ma, wo- en vr-middag
Zaalreservering Eefke van den Broek
T 06-2156 5723 • **E** beheerdervandoase@gmail.com



GEMEENSCHAP RONDOM DE REGENBOOG

Pastor Sandra Hermanus-Schröder (zie boven)
Pastor Sjon Donkers • Kristal 17, 2719 SN
T 06-2039 6023 / 079-361 90 32
E sjondonkers@gmail.com
Werkdagen ma, di, do



HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK

Predikant vacant
Scriba Marten Heikoop • Rijnstroom 64, 2721 DL
T 06-4033 8226 • **E** scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker
Cocky van Dorp • T 06 2473 5383
E cdvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD

Predikant ds. Rein Algera
Lissenvaart 140, 2724 SP
T (079) 342 62 61 • **E** algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
Predikant ds. Nico de Lange
Toscascouw 23, 2726 JJ
T (079) 360 31 01 • **E** berichten@nicodelange.nl
Kerkelijk werker Arianne Lodder
E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Scriba E scriba@pwzn.nl



VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK

Voorganger ds. Karl van Klaveren
T 06-1104 1992
Secretaris Marja Hofman
E secretaris@vcgz.nl • **W** www.vcgz.nl



PERRON oosterheem

Perron Centrum • Oosterheemplein 320
2721 ND • T (079) 593 78 08
Missionair pionier Timo Hagendijk
Werkdagen di t/m vr • T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl
Perron 1 • Schiebroekstraat 1
(ingang zijkant), 2729 LR
Missionair opbouwwerker
Jacqueline Gravesteyn
Werkdagen ma, do, vr • T 06-1165 3972
E jacqueline@perron1zoetermeer.nl
W www.perron1zoetermeer.nl



Halte 2717

Carry van Bruggen-
hove 27, 2717 XT
Buurtpastor Johan Roest • T 06-826 373 62
E buurtpastor@halte2717.nl • **W** www.halte2717.nl



De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier Gerda Griffioen
T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl



COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

5e jaargang | nummer 2 | februari 2021

Redactie

Jan Blankespoor, Rozemarijn Burger, Liesbeth van Daal, Hanneke Lam, Fien Meiresonne, Willeke van Trig, Dirk Verboom, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie

Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving

Jessica Monker

Druk

Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer

Marcia Boeijinga, Marius Cusell, ds. Carina Kapteyn, Jaap van der Giessen, Peter van Holten (strip), Jan van der Linden (kerkdiensten), Theo Poot (cartoon), Arie Vooijs (muziek-column), Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie)

Berichten en kopij maantnummer

Kopij over 5 maart t/m 3 april insturen woensdag 10 februari. Het maantnummer zal op woensdag 3 maart verschijnen.

Bezorging

Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen • T (079) 347 85 33
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerkelijk Bureau

Open op dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur
Frans Halsstraat 3, 2712 JS • T (079) 316 82 56
b.g.g. 06-1236 5054 (Gerda)
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl

Bijdrage KiZ-krant

Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage aan lezers gevraagd, richtbedrag voor 10 nummers € 22,00. Giften zijn ook altijd welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar:
NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad

Abonnement of losse nummers?

E info@kerkinzoetermeer.nl • **T** (079) 3 522 519

Adverteren? E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

OVERIGE DIENSTEN FEBRUARI

Diensten in het Lange Land Ziekenhuis en Vivaldi gaan in februari 2021 NIET DOOR.

Datum	Tijd	Voorganger
Woensdag 17 februari (Aswoensdag)	De Regenboog	19.30 uur Pastor J.J. Donkers
	Taborkerk	19.30 uur Ds. R.L. Algera
Zondag 14 februari	Dovendienst (Halte 2717)	10.00 uur Ds. K.D. Smit Kampen

WEEKSLUITINGEN

Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum	Tijd	Voorganger
5 feb	15.30	Ds. M. Biewenga
12 feb	15.30	Drs. E. Leune
19 feb	15.30	Drs. E. Leune
26 feb	15.30	Zang o.l.v. Johan van Oeveren

PERRONMEETINGS

Oosterkerk Oosterheemplein 320, 2721 ND
om 11.15 uur *Online*
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum	Spreekster
7 februari	Ton Spek
14 februari	Timo Hagendijk
21 februari	Martijn de Jong
28 februari	Irene Kramer

MONDIAL MOVERS
Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuishwinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68
E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

ERKENDE VERHUIZERS

ZORG VERHUIZER
JAAR 2013

Wie niet luistert is blind voor de ander

Omdenken-kalender 4 januari 2021
(Wereld Braille Dag)

Flen's naaimachine
onderhoud en reparatie

Anna van Saksenstraat 6, Pijnacker
06 2005 0723

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

UITVAARTVERZORGING
Hoekindseweg 61
Bleiswijk
www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar
079 - 342 60 70

Wilt u elke maand Kerk in Zoetermeer thuis ontvangen? Dat kan! Geef uw naam en adres door, dan zorgen wij ervoor.
E info@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

HERKERKEN: OUDE KERK GEMEENTE

'De liefde heeft de toekomst – die beleven we in de kerk!'

PITTIGE VRAGEN • Afgelopen najaar was er in de Oude Kerk Gemeente een leerhuis over kerk-zijn en coronacrisis. We dachten na over de eerste christenen uit Handelingen 2, over gemeente-zijn in de huidige tijd en over de eredienst die door de eeuwen heen in vorm en inhoud met de tijden meebeweegt. Hopelijk krijgt dit leerhuis dit voorjaar een vervolg. Een aantal gemeenteleden laat nu de gedachten gaan over de toekomst van de wijkgemeente, aan hen voorgelegd in de volgende vraag.



Hoe staat het met de bezinning op de toekomst van de Oude Kerk Gemeente als onze geloofsgemeenschap? Wat staat centraal: het voortbestaan van de kerk (eredienst) of de toekomst van het geloof in Jezus (evangelie) met zijn opdracht aan ieder mens: 'Heb lief!?' Waarom en hoe krijgt dat vorm?

Marja van den Boomgaard:

'Als ik denk aan de toekomst van de kerk, komt bij mij het beeld van het Lichaam van Christus boven. 'Wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt' (1 Korinthe 12:13). In de kerk komen we bijeen om God te eren, om God en elkaar te ontmoeten, om te leren over God en om het Woord verder te brengen, als bruggenbouwers naar de wereld om ons heen. Dat is de roeping van de kerk! Hoe we de kerk vormgeven is een zoektocht. Laten we bij het verkennen van eventuele andere vormen kritisch kijken of menselijke regeltjes en tradities Gods zaak dienen of juist beperken. Ik pleit ervoor om de kerk te houden zoals deze nu is. Onze roeping is daarbij de leidraad. Als we dat doen, heeft de kerk toekomst. Christus zorgt zelf voor zijn kerk. Daar mogen we op vertrouwen.'

Adriaan en Joke van Dijk:

*'Wat de toekomst ook brengt, wij hebben het niet in onze hand. Toch hebben we zo onze wensen en verwachtingen. We kunnen dat zien vanuit het perspectief van geloof, van hoop en van liefde. De mees- te daarvan is volgens Paulus de liefde, de *agapè*, de naastenliefde, die zich richt op de Ander en de ander. De naaste tref je aan in de gemeenschap (en daarbuiten). De mens zal altijd de gemeenschap zoeken om zijn geloof gestalte te geven. Daarbij is een plaats van samenkomst, de kerk, een logisch gevolg. De liefde heeft de toekomst en moet centraal staan. Die beleven we in de eredienst, in de kerk!'*

Liesbeth van Daal:

'Komen tot een nieuwe visie voor de toekomst heeft tijd nodig; dat is een veelomvattend proces, waarbij de hele gemeente betrokken wordt. Gesprekken hierover helpen ons om bewust te worden hoe we kerk willen zijn.'

Wat mijzelf betreft word ik wel gevoed door de zondagse eredienst, vooral door de liturgie, de samenzang, de zegen en het hele gemeenschapsgevoel. Daar hoeft niet veel aan te veranderen! Ik vind dat er allerlei mooie dingen gebeuren in de Oude Kerk Gemeente: er is aandacht voor de jongere generatie, zoals een jonge-ouderskring, Jonge Kerk en kindernevendienst. Maar ik snap ook dat – gezien het aantal kerk-gangers en het aantal ouderen in de gemeente – het financiële plaatje misschien wel anders moet.'

Ruud Zwijnenburg:

'De vragen over de toekomst van de Oude Kerk Gemeente en de bezinning daarop zijn pittige vragen. Ze roepen bij mij eerder nog meer vragen op dan antwoorden. Een van mijn vragen is hoe de kerkdiensten na de lockdown eruit komen te zien? Hoe zal het gaan met aantallen kerk-gangers, met het bezoekritme aan kerkdiensten, met thuis vieren via online kerkdiensten? Aan de andere kant is het sociale aspect van ontmoeting, samen koffiedrinken en gezamenlijke gemeenteteactiviteiten wezenlijk; dat kun je niet door een digitale vorm vervangen. Als ik naar de toekomst van de Oude Kerk Gemeente kijk, denk ik dat het voortbestaan van kerk en eredienst en de toekomst van geloof in Jezus en het Evangelie met elkaar samenhangen en even belangrijk zijn.'

Wim Goudriaan:

'Wat mij betreft gaan de kerk en het geloof hand in hand. Ik zie zeker toekomst voor de eredienst, want Gods Woord moet centraal staan. Je hebt de eredienst nodig om gevoed te worden. Ik ben persoonlijk niet zo van steeds veranderen, maar ik sluit niet uit dat we wel met de tijd mee moeten gaan. Vraag me niet hoe, maar daar moeten we ons als kerkenraad en gemeente wel over buigen.'

Er moet voor jong en oud meer te doen zijn dan alleen de zondagse eredienst. Het omzien naar elkaar is belangrijk. Een zorg is wel het kleine pastorale team en de openstaande vacatures in de kerkenraad. Maar laten we niet somberen, maar biddend op God vertrouwen, want Hij laat niet los wat Hij is begonnen.'

Willeke Verschoor:

'Wat een interessante vraag om over na te denken. Ik heb de indruk dat we als Oude Kerk Gemeente nog niet erg lang bezig zijn met deze vraag over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Door de coronaperiode is dat wel wat meer aangewakkerd. Ook heeft deze periode meer blootgelegd hoe het er voor staat met de gemeente, namelijk een kleine groep die betrokken is en het draagt. Binnen het pastorale team merk ik dat de ene groep wat meer gericht is op het voortbestaan van de erediensten en daarom soms wat huiverig is om bijvoorbeeld door te gaan met de livestream van kerkdiensten, als de coronatijd achter ons ligt. Een andere groep zie je niet wekelijks op zondag in de eredienst, maar zij beleven kerk-zijn vooral als elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien, bijvoorbeeld in kringen. Voor mij staat de ontmoeting met elkaar voorop en dit hoeft wat mij betreft niet standaard in de eredienst op zondag. Het lijkt mij belangrijk om ons vooral te richten op de toekomst van het geloof en Jezus' opdracht voor ons.'

De opening van de kerkenraadsvergadering in januari ging over de Taizé-lezing van die dag, Zacharia 8:11-17. Dit gedeelte spreekt over zegen: *'... de wijnstok zal vrucht dragen, de aarde zal haar opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw afstaan. Dit alles zal ik schenken aan wie er van dit volk nog over zijn.'* En het is een aanmoediging om te volharden, tot twee keer toe: *'... nu ik jullie te hulp kom, zullen ze jullie als gezegend beschouwen. Geef dus de moed niet op en houd vol!'* Met Gods hulp en onder zijn zegen mogen we vertrouwen hebben in de toekomst!

Jaap van der Giessen
 OUDERLING VISIE & BELEID
 IN DE OUDE KERK GEMEENTE
 EN MEDEWERKER VAN
 KERK IN ZOETERMEER

ONDER WOORDEN

Moed

Vader, ik bid U om vrede: een vrede gegrondvest op de liefde van Christus.

Laat de hoop ontkiemen in mij: hoop die zijn oorsprong vindt in de opstanding.

Geef me alstublieft moed: de moed om trouw te blijven tot het uiterste, de moed om vol te houden als het kwaad lijkt te zegevieren en de strijd om de waarheid verloren lijkt; de moed om weer op te bouwen wanneer alles rondom mij tegen de vlakke gaat.

Geef me alstublieft moed: moed om deel uit te maken van een zwervend volk dat op weg is naar een onbekende toekomst, in de overtuiging dat U de weg wel weet; de moed om deel uit te maken van het lichaam van Christus, zodat allen die lijden door ons de tederheid van de Heer ondervinden.

*Église Réformée de France
 In: 'Gebeden voor elke dag',
 Jongbloed 2019*



UITGELICHT

Avondmuziek: 'Nieuwe kracht'

OUDE KERK • Zondagavond 14 februari om 18.30 uur zenden we vanuit de Oude Kerk weer een Avondmuziek uit, de eerste van een serie van drie in het voorjaar, met als vertrekpunt steeds een psalm. Het thema van de komende Avondmuziek is 'Nieuwe kracht', ingegeven door Psalm 23 en Johannes 10. Schriftlezingen en gebeden worden instrumentaal en vocaal afgewisseld. Medewerking is er van cantor-organist Ronald de Jong op orgel en klavecimbel, Debora Thoen-de Jong op viool en de liturg is ds. Kees Wesdorp. Met dank aan de technici die de livestream mo-



gelijk maken. De pdf van de liturgie en de link naar de beelduitzending vindt u op de website van de Oude Kerk Gemeente. Beleef het mee!

14 februari, 18.30-19.30 uur, online vanuit de Oude Kerk
E projectkooroudekerk@gmail.com
W oudekerkgemeente.nl > livestream/beelduitzending en kerk-omroep.nl > Oude Kerk Zoetermeer

Chagallviering: 'Liefde'

ICHTHUSKERK • Een Chagallviering op 14 februari, Valentijnsdag, kan niet anders dan over 'liefde' gaan. De voorganger is Arianne Lodder. Op moment van schrijven was nog niet

bekend hoe we dit gaan invullen, maar via Facebook en de website van de Ichthuskerk lees je hoe en wat.

14 februari, 12.00 uur, online vanuit de Ichthuskerk W pwzn.nl

Leerhuis: 'Kerk-zijn en de toekomst'

OUDE KERK • Als het Leerhuis op maandag 22 februari door kan gaan wordt dit vervolgbijeenkomst over kerk-zijn nu en straks. Hoe zullen wij als gemeente uit de crisistijd komen? Wat staat ons in de toekomstige tijd te doen? De eerste keer hebben we een uitwisselingsgesprek gehad en een bezinningsartikel over de kerkdienst door de eeuwen heen. Deze tweede keer zal gevuld worden met bezinning en gesprek en leesstof over de tendensen in de huidige tijd. Deze tweede avond zal ingevuld worden met bezinning en gesprek. Uw en jouw waarnemingen en gedachten en ideeën zijn zeer welkom. Inleider: ds. Kees Wesdorp.

22 februari, 20.00 uur, De Herberg Oude Kerk, Dorpsstraat 59

UITGELICHT

Kinderkerk: 'Ik ben'

OOSTERKERK • In de Lijdenstijd – de eerste Lijdenszondag is op zondag 14 februari – lezen we in de Kinderkerk uit het Evangelie naar Johannes. We volgen de zeven 'Ik ben'-uitspraken van Jezus. In februari is er geen maandelied

omdat er voorlopig niet gezongen wordt in de kerk. Er wordt wekelijks gezorgd voor een filmpje dat uitgezonden wordt via de online kanalen.

E kinderkerkoosterkerk@gmail.com
W oosterkerkzm.nl W kerkdienst-gemist.nl > Oosterkerk Zoetermeer

Thema-avond: 'Hoop!'

OOSTERKERK • In november was er rondom het jaarthema 'Hoop!' in de Oosterkerk een eerste thema-avond via Zoom, met als spreker ds. René van Loon uit Rotterdam over zijn boekje *Lente in de kerk*. Dat was een goede avond, niet in het minst omdat we op deze manier zichtbaar met elkaar verbonden waren. Op dinsdagavond 2 februari was er een tweede thema-avond met verdiepende bijbelstudie over 'Hoop!' via Zoom met als spreker dr. M.J. Paul uit Ede. Een duik in het profetenboek Jesaja uit het Oude Testament, met een

boodschap voor toen, voor nu en voor de toekomst, met aandacht voor verschillende passages die allemaal raken aan 'hoop'.

Jesaja 7-11 – geboorte van kinderen – de komst van de Messias
Jesaja 25-26 – heil-maaltijd-de dood overwonnen
Jesaja 36-39 – Hizkia
Jesaja 40, 42, 49 – troost en Knecht met dubbele opdracht
Jes. 61:1-3 – jaar van het welbehagen

W oosterkerkzm.nl voor een link om de thema-avond na te luisteren
• Taakgroep Toerusting

Aswoensdagvesper

ICHTHUSKERK • De Veertigdagentijd, een tijd van inkeer en bezinning op weg naar Pasen, begint met een bijzonder lied op Aswoensdag. We lezen uit Psalm 13. Een lied van

wanhoop én vertrouwen. Ja, dat kan samengaan! De voorganger is ds. Rein Algera.

17 februari 19.30 uur, online vanuit de Ichthuskerk W pwzn.nl

Aswoensdag: oecumenische viering

PELGRIMSKERK-OASE-REGENBOOG Woensdag 17 februari begint de Veertigdagentijd met het Kerk in Actie-thema 'Ik ben er voor jou' dat gekoppeld is aan de zeven werken van barmhartigheid. Diaconaat is een beweging van barmhartigheid én gerechtigheid. Waar mensen door barmhartigheid innerlijk bewogen worden door het lijden van een medemens, worden ze letterlijk in beweging gezet om récht te doen en zo te werken aan een samenleving waarin gerechtigheid vanzelfsprekend is. In een oecumenische viering met als voorgangers Matthé Vermeulen en pastor Sjon Donkers hopen we dat Aswoensdag de aanzet mag zijn tot die dubbele beweging.

17 februari, 19.00 uur, online via POR-YouTube-kanaal
W youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmfK1GG4m6cheQ

Veertigdagentijd: 'Leven vanuit een warm hart'

PELGRIMSKERK-OASE-REGENBOOG In de Veertigdagentijd staan in de POR-diensten op zondag de 'werken van barmhartigheid' centraal – concrete opdrachten van de Heer Jezus Christus (lees o.a. Mattheüs 25:31-46). We volgen hierbij het prachtige katern bij de Veertigdagentijd-campagne van Kerk in Actie: 'Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid' (zie ook p.2 Actueel in deze krant).

21 februari – zieken en gevangenen bezoeken
28 februari – dorstigen te drinken geven
7 maart – vreemdelingen onderdak bieden
14 maart – naakten kleden
21 maart – hongerigen eten geven
28 maart – doden begraven
4 april (Paaszondag) – 'Ik ben er voor jou'

Doordeweeks zullen we hieraan via ons YouTube-kanaal nog meer inhoud, diepgang en kleur geven aan deze goede werken. Hoe mooi is het om ons juist in de vastentijd 2021 te focussen op 'warm van hart zijn en laten zien waar je voor staat'.

W oase-meerzicht.nl, ook voor het POR-YouTube-kanaal
• Sjon Donkers en Sandra Hermanus-Schröder

HERKERKEN: OOSTERKERK

'Trend van hoop en verwachting'

VRAAGGESPREK • Binnen de Protestantse Kerk zijn er pioniers die spreken van een 'kantelmoment voor de kerk', zoals de auteurs van het boekje *Herkerken*. Nu in coronatijd zou die kanteling extra hard gaan. Met Jelte Velzen en Arjen van Trigt, allebei lid van de kerkenraad van de Oosterkerk in Oosterheem en trekkers van een bezinningstraject daar, spreek ik over veranderingen in de kerk.

Kantelen betekent vaak een draai van 45 of 90 graden. Hoe staat het ervoor in de Oosterkerk?

Zowel **Jelte** (42) als **Arjen** (57) vinden 'kantelpunt' niet het goede woord. 'Beter is te spreken van een veranderingsproces. Dat proces is al langer aan de gang.' Arjen doet hierbij op het uiterlijk van de dingen, de manier van doen, de liturgie, de relatie met de wijk. Maar uiteindelijk gaat het om het hart van de kerk, het gemeente-zijn, het op God gericht zijn, het hebben van een persoonlijke relatie met God. Dat zal niet veranderen.



Arjen: 'Het is wel belangrijk die relatie met God continu te onderstrepen. Kijk, het geloof in Jezus is het belangrijkste dat er is. Dat betekent dat we elkaar ertoe oproepen, aanmoedigen of aansporen. Kortom, om te leven bij de bron. Dat is de basis. Daarnaast zijn we wat relativerender geworden over de vormen.'

Relativerender geworden over de vormen

In de Oosterkerk wordt rekening gehouden met voortdurende verandering, ze zijn zich ervan bewust dat de kerk altijd in beweging is. Er worden ook veel zegeningen gezien.

Hoe kijk je naar de kerk?

'Er is hoop voor kerk', zeggen ze allebei. Die hoop is onder andere verwoord in het afscheidssymposium van wijkpredikant Evert van den Ham begin vorig jaar en recent tijdens een wijkavond door ds. René van Loon aan de hand van zijn boek *Lente in de kerk*. Er wordt kerkgroei gezien, tegen de krimp in die ook op veel plekken plaats vindt. Die positieve beleving en hoop voor de kerk kun je herkennen bij veel Oosterkerkers. Er zijn veel positieve geluiden in de Oosterkerk, al blijven er na-

tuurlijk ook altijd mensen die zich niet helemaal op hun plek voelen. Er komen regelmatig nieuwe mensen in de kerk en zij noemen dat ze warmte en aandacht ervaren bij de ontvangst. De manier van ontvangst is dus belangrijk. **Arjen:** 'In 2019 mochten we ongeveer veertig nieuwe gemeenteleden welkom heten. We hebben hen op een aparte avond allemaal uitgenodigd. In 2020 wilden we dat herhalen, maar dat is om coronaredenen niet doorgegaan. Nogmaals, we voelen ons gezegend, alhoewel we ook grote zorgen hebben, door de coronapandemie.'

Jelte: 'Van de trend van hoop en verwachting is al langer sprake. Tegen stroom in, tegen de tijdgeest in, werd de Oosterkerk gebouwd. We hebben toen Gods leiding en Gods nabijheid ervaren. Er werd een weg gebaad. De ingebruikname van de Oosterkerk, nu ongeveer zeven jaar geleden, was een spannende tijd, omdat verandering toen veel meer een punt van discussie was. Misschien is dat voor ons meer het kantelpunt geweest.'

Wat betekenen lege kerken voor jullie?

Arjen: 'Lege kerken zijn verdrietig stemmend. Nu noodgedwongen door de pandemie, maar zeker verdrietig.'

'... dat mensen minder met God bezig zijn'

Jelte: 'Los van corona, het zegt mij dat mensen minder met God bezig zijn. Dat is treurig. Natuurlijk is er nieuwe groei, maar je moet ook constateren dat, bijvoorbeeld in Zoetermeer, maar een beperkt percentage mensen in God gelooft.'

Wat voor kerk wil de Oosterkerk zijn?

Arjen: 'We willen een kerk zijn met een duidelijke, relevante



De coronatijd heeft de kerkdienst in de Oosterkerk wel op de kop gezet. Gelukkig kunnen de kerkdiensten online doorgaan. Dat geldt binnen de Oosterkerkgemeente voor de traditionele kerkdiensten tweemaal per zondag, de maandelijkse Hart4U-diensten op zondagmiddag, en ook voor de wekelijkse Perronmeetings vanuit missionair centrum Perron Oosterheem. Gemiddeld kijken er driehonderd mensen thuis naar de reguliere kerkdiensten op zondag.

boodschap. Ook een relevante boodschap voor jongeren.' **Jelte:** 'Een kerk waar Jezus centraal staat en waar radicale liefde wordt ervaren, waar recht en rechtvaardigheid hoog staat, waar armen worden geholpen, de zwakken worden beschermd. Kortom, de kern die je in het Evangelie terug ziet komen. De gemeente als een lichaam met vele leden. Dat alles vanuit het vertrekpunt: de gerichtheid op Jezus en dan bewogenheid, open, scherp, barmhartig en vergevend.'

Kraken de kerkdiensten in de Oosterkerk niet?

Arjen: 'Nee, wel is er de spanning van de diversiteit. Veel verschillende wensen. In de Oosterkerk hebben we een oplossing gevonden in meer soorten kerkdiensten. Maar dat neemt niet alle spanning weg. Je houdt verschillen.'

'Wel is er de spanning van de diversiteit'

Jelte: 'Alhoewel we er steeds gemakkelijker en ontspannen over kunnen praten. Onze veranderingen bestaan uit het toevoegen van meer dingen. We laten niet zo snel iets vervallen.'

• Dirk Verboom
REDACTEUR KERK IN
ZOETERMEER EN LID VAN
DE OOSTERKERK



De tocht naar de hemel begint laag bij de grond

Omdenken-kalender
17 januari 2021

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?



Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. **Nettie van der Kruk**
T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

Advertenties



Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders
Huurman

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit Zekerheid Service Garantie

daarom zijn we kerk



Inspiratie ontvangen – Evangelie delen – Elkaar ontmoeten

CAMPAGNE • 'Corona heeft ons stilgezet, persoonlijk maar ook als samenleving en als kerk. We krijgen tijd voor bezinning en reflectie, maar kijken we ook in de spiegel en stellen we onszelf de vraag: wie zijn wij, hoe leven wij?'

Dit citaat op de website van **#daaromzijnwekerk** geeft aan wat de drie organisaties van dit platform voor ogen hebben: nadenken over de vraag waar het de kerk van Jezus Christus echt om gaat. De kern van deze campagne is dan ook: inspiratie ontvangen om over het kerk-zijn na te denken, om met jongeren en ouderen te ontdekken hoe we als kerk het Evangelie delen en om elkaar te ontmoeten.

De poster met 95 stellingen als antwoord op de vraag *Waarom zijn we kerk?* werd op de laatste Hervormingsdag gepubliceerd op de website daaromzijnwekerk.nl. De poster (zie ommezijde) is een van de materialen die ontwikkeld zijn door de GZB (Gereformeerde Zendingsbond), de HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond en de IZB (Vereniging voor Zending in Nederland). Deze drie organisaties hebben de campagne **#daaromzijnwekerk** opgezet met als doel het gesprek op gang te brengen tussen kerkenraden, bijbelstudiegroepen en jongeren. Om met zoveel mogelijk lokale kerken in Nederland opnieuw te ontdekken en te ervaren wat de kern van gemeente-zijn is.

'In de kerk gaan we struikelend achter Jezus aan' ♥ *'Je hoeft bij de kerk niet te presteren, je mag er uit genade bij horen'* ♥ *'In 2020 raakte de kerk de vanzelfsprekendheid voorbij, maar de maakbaarheid nog niet'* ♥ *'Geloven in de kerk is een daad van verzet tegen de tijdgeest'* ♥ *'Als de nood het hoogst is, is de kerk nabij'* ♥ *'Kerkmuren moeten nog meer afbreken om midden in de samenleving te komen staan'* ♥ *'De kerk is een goede plaats voor koffie en vergeving schenken'* ♥

De organisatie biedt verschillende vormen en materialen aan om de deelnemers zich te laten bezinnen op de vraag 'Waarom zijn we kerk?'. Online, video- en gespreksmateriaal, podcasts en de poster met 95 stellingen kunnen dienen als uitgangspunt voor discussie, die natuurlijk ook gevoerd kan worden binnen de bestaande structuren van bijvoorbeeld kerkenraden, jeugdclubs en gesprekskringen, of via het kerkblad, vlogs of blogs. De deelnemers wordt gevraagd hun ervaringen te delen via de website daaromzijnwekerk.nl, via Facebook en Instagram. De initiatiefnemers hopen dat gemeenteleden in deze tijd elkaar blijven zien en vasthouden, hun zorgen en vreugde kunnen delen en elkaar kunnen vinden in hun ideeën over hoe kerk te zijn.

• Hanneke Lam

HANDREIKING

Werkvorm: Stem en tegenstem

De 95 stellingen over hoop en verzet van **#daaromzijnwekerk** bieden mooi materiaal voor een goed gesprek. Voor een vergaderopening, een geloofsgesprek, een bezinning tijdens een kringavond, of een intro bij een activiteit van tieners en jongeren. Zo zou het kunnen.

Introductie

- Begin – als inspiratie of als tegenstem – met een bijbelgedeelte of een tekst van een psalm, lied of gedicht.
- Denk er in stilte voor jezelf over na (2 minuten).
- Lees nog een keer deze tekst.

Stelling

- Kies een van stellingen en lees die twee keer rustig voor.
- Laat de stelling op je inwerken (2 minuten) en lees 'm dan nog een keer hardop.

Reacties

- Ieder geeft een reactie op de stelling. Welke associatie of welk beeld roept de stelling op? Waar doet-ie je aan denken? Iedereen komt aan de beurt (in willekeurige volgorde, of ga de kring rond).
- Lees de stelling nog een keer.
- Zeg vervolgens iets wat je – in tweede instantie – opvalt of aanspreekt in de stelling (of juist niet), of reageer op wat je van een ander hoort.
- Ga niet in discussie, luister naar elkaar en laat de verschillende invalshoeken klinken.

Afsluiting

- Sluit af met een lied, of met een gebed.

Verwerking kan ook in de vorm van een *creatieve verbeelding*: Een tekening, een schilderij, een zelfgemaakt gedicht, een lied, een collage, een sketch ... Een *stille-wand-discussie* kan ook: iedereen loopt rond, en schrijft *in stilte* een steekwoord op een vel papier (flap-over). Je kunt ook een reactie geven op wat een ander opschrijft. Bekijk daarna de opbrengst en deel je indrukken.

Ik wens jullie een goed gesprek!
Want **#daaromzijnwekerk!**

• Jaap van der Giessen

HERKERKEN: ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

'Doen we de dingen goed, of: doen we de goede dingen?'

IN GESPREK • Het interessante boekje *Herkerken* geeft het grif toe: we stellen meer vragen dan we antwoorden kunnen geven. Het is natuurlijk ook geen kleinigheid om even te vertellen hoe we het kerkenwerk na corona weer moeten opstarten. Het is niet simpel om in deze tijd voor de kerken een stip aan de horizon te zetten. Hoe geven we de essentie van het kerk-zijn vorm in de komende jaren? Daarover sprak ik met **Nanja den Hertog** en **Jaap Snee**, beiden van de Ichthuskerk.



We zijn het gesprek ingegaan met de afspraak dat zij op persoonlijke titel spreken. We willen, los van de wenselijkheid of haalbaarheid van welk idee ook, vooral verkennen in welke richting de kerk zich zou kunnen bewegen. Daarom geen persoonlijke citaten, maar een globale samenvatting van het gesprek.

verdere toekomst (blijven) functioneren als het bekende 'zoutend zout en lichtend licht'? In meer alledaags Nederlands: hoe kunnen we relevant zijn en blijven in de wijk waar ons kerkgebouw staat?

Hoe blijven we 'zoutend zout en lichtend licht'?

Natuurlijk constateren we dat er allerlei initiatieven in Zoetermeer zijn waarmee de kerk naar buiten treedt: Perron Oosterheem, De Pelgrim, Halte 2717, Open Ichthus. Maar kan (of moet?) er nog meer worden gedaan aan het verbeteren van de aanwezigheid van de kerk in de wijk?

Deelnemer worden

En wat kunnen we intern doen om meer mensen echt deelnemer te maken aan kerkelijke activitei-

ten. Is het denkbaar dat er naast de centrale eredienst ook een aantal kleinschaliger bijeenkomsten van verschillend karakter en voor uiteenlopende (doel)groepen worden georganiseerd? En kan dat met inzet van gemotiveerde en bewaamde gemeenteleden worden vormgegeven? Gemeentebouw in de praktijk.

Met inzet van gemotiveerde en bewaamde gemeenteleden

Het prachtige programma *Gaan-deweg* voor vorming en toerusting kan hierbij ook heel goede diensten vervullen. Vooral als er meer afstemming tussen de wijkkerken zou komen. De auteurs van het boekje *Herkerken* spreken van de kerk als 'oefenplaats van de liefde'. Dat 'oefenen' zal beter in groepsverband dan alleen kunnen, zo lijkt ons.

Creativiteit aanboren

Eveneens in groepsverband zouden binnen de kerk, maar ook in de richting van de wijk(bewoners) veel meer groepjes elkaar en de omgeving kunnen inspireren initiatieven te ondernemen. Welke dan? Laat die alstublieft van *onderop* komen. Mensen zijn creatief, maar ze mogen en moeten ook worden uitgedaagd om in actie te komen. In de Bijlmer besloot een kerk om een bakfiets aan te schaffen om in coronatijd koffie en thee in de omgeving rond te brengen. Zo'n teken van liefde en solidariteit van de kerk kon alleen maar warme gevoelens oproepen. En dat deed het ook. In *Herkerken* wordt dat genoemd: de kerk als oefenplek voor liefde. Dat is toch wel het centrale thema waarmee we ons willen presenteren, zowel binnen als buiten de eigen geloofsgemeenschap?

Welke initiatieven kun je nemen om meer mensen te interesseren voor een nader contact: door culturele activiteiten, muziek (zoals in De Regenboog en in de Oude Kerk), of discussiebijeenkomsten over onderwerpen op het snijvlak van kerk en samenleving naar het voorbeeld van de vroegere dorps-huisgesprekken. Als gemeente-avonden (te) weinig belangstelling ondervinden, welke andere dingen kunnen we dan regelen? In de Ichthus is bijvoorbeeld jaarlijks de Chagallruimte vol bij het samen naar 'The Passion' kijken.

Voorlopige conclusie

Samengevat is onze conclusie dat er veel goede vragen te stellen zijn, waarop het antwoord kan leiden tot nieuwe uitdagingen, nieuwe dynamiek en een goed functionerende kerk. Zullen we met die vragen maar eens stevig aan de slag gaan?

Je kunt de vraag stellen: 'Doen we de dingen die we doen goed?', maar misschien is het nog beter de vraag te stellen: 'Doen we de goede dingen?'. Kortom, wat is nuttig en nodig en wat is dat niet? Durven we taken los te laten die in feite meer lijken op trekken aan een dood paard?

• Fien Meiresonne
REDACTEUR KERK IN ZOETERMEER
EN GEMEENTELID ZOETERMEER-NOORD



JONG-KIS

Pakken wat er wél is

Het is zondagochtend. Op de televisie staat de online kerkdienst aan. Hoewel ik echt mijn best doe, vind ik het moeilijk om mijn gedachten erbij te houden. Mijn kat vraagt om aandacht, ik wil de thee niet te veel laten afkoelen en de zon roept me naar buiten. Ik wil me focussen, maar het lukt niet goed.

Ik betrap mij erop dat ik vooral op andere plekken zit met mijn gedachten: ik vraag me af wanneer ik weer normaal voor de klas kan staan en ik dagdroom over de dag waarop we weer gewoon kunnen winkelen. Ik stel me voor hoe het zal zijn als we op zondag weer samen in de kerk kunnen zitten, en ik droom ervan bij anderen in de buurt te kunnen komen. En ik doe mijn best, maar hoe hard ik ook probeer... mijn gedachten blijven niet altijd hangen bij het beeldscherm in de kamer.

Eerlijk gezegd heb ik soms ook de neiging om mijn zondagochtend anders in te vullen. De routine die ik eerder had, is weg. Ik krijg sneller het idee om dat ritme 'wel weer op te pakken als ik naar de kerk kan gaan', als alles weer normaal is. 'Het is nou eenmaal niet zo fijn om snel afgeleid te zijn, dus het is niet erg als ik een keer een dienst mis', zoiets.

Ik vergeet op die momenten alleen dat God mij deze online diensten gééft. Ook al krijgen we momenteel veel niet, ik krijg van God wél de keuze om naar Hem te luisteren. Zonde om dat dan niet te doen. Als ik wat er wél is niet pak, kan ik de hoop wel meteen loslaten. En dat is nu nét wat ik níet wil...

Rozemarijn Burger
JONGERENMEDEWERKER
KERK IN ZOETERMEER EN
GEMEENTELID OUDE KERK



Meer weten over Kerk in Zoetermeer? Bekijk het filmpje met interview met de hoofd/eindredacteur op kerkinzoetermeer.nl

Het enige wat je aan anderen kunt veranderen, is de manier waarop je naar hen kijkt

De kerk anno nu heeft alles voor handen om veelkleurig kerk te kunnen zijn. Het enige dat daarvoor nodig is: denken vanuit de liefde van God voor het verlorene.' *'De veelkleurigheid van de gemeente van Jezus Christus kan de kerk verlossen van clubjesgeest en hokjes denken.'* *'In de kerk hoor je dat 'houd moed en houd vol' werkelijk ergens op gebaseerd zijn.'* *'De Heilige Geest verbindt de ledematen van Christus' Lichaam achter de schermen.'* *'In de kerk geloven wij in de opstanding. Dat kan soms betekenen dat wij afscheid moeten nemen van vertrouwde vormen en gebruiken.'* *'Kerk-zijn is nooit vrijblijvend; een eredienst zet mensen in beweging om in het volle leven met God en anderen in verbinding te staan.'* *'Iedereen kan zich thuis voelen in de kerk: nergens kunnen zoveel verschillende talenten worden ingezet.'* *'Kerkmuren moeten nog meer afbreken om midden in de samenleving te komen staan.'* *'De kerk is een onwaarschijnlijk stel mensen door wie God laat zien dat Hij van de wereld houdt.'* *'In de kerk kom je thuis bij God en mensen die net als jij van de overvloedige genade van God mogen leven.'* *'In een wereld vol van verwarring klinkt in de kerk een Woord van de andere kant: we zijn door God geziene en gekende mensen!'* *'In de kerk leven we van Gods genade die ons samen dankbaar, vreugdevol en gevend in het leven doen staan.'* *'Waar in de kerk de generaties elkaar ontmoeten, heeft de kerk toekomst.'* *'Als de kerk zich meer op het verlossingswerk van Jezus richt, vallen de meeste menselijke discussies weg.'* *'Een paar keer per week word ik in en door de kerk stilgezet om te zien wat nu echt belangrijk is.'* *'In de kerk leer je anderen zien door de ogen van Jezus Christus.'* *'Alleen voor de zegen zou je al naar de kerk gaan...'* *'In de kerk worden wij genadig op ons nummer gezet en leren we de Nummer Eén volgen.'* *'In de kerk gaat het niet over oplossen (van alle problemen), maar over verlossen.'* *'In de kerk gaan we struikelend achter Jezus aan.'* *'We zijn kerk om Gods liefde te reflecteren, elk uur van de dag.'* *'In de kerk moeten we minder onze eigen zaken regelen en meer leren luisteren naar wat God werkelijk van ons vraagt.'* *'Als de kerk niet de stilte zoekt, zal veel drukte en vlagvertoon verhullen dat de Geest is geweken.'* *'Je bent geen cactus; de kerk heb je nodig voor voeding.'* *'Kerken blijven vaak steken in bepaalde thema's, liederen en regels. Daarmee wordt de groei belemmerd en is vernieuwing niet mogelijk.'* *'Statistiek wijst uit: kerkmensen zijn gezonder en gelukkiger dan anderen.'* *'Wij kennen Christus dankzij kerkmensen uit een verleden.'* *'Hoe groots is het een deeltje te zijn van de wereldwijde kerk van alle eeuwen!'* *'De kerk houdt het gebed voor de wereld gaande.'* *'Kerk-zijn begint in je eigen buurt.'* *'De wereld heeft gemeenten nodig waar mens-zijn wordt geleerd door naar Gods karakter te kijken.'* *'De kerk voegt vertrouwen toe aan onze kennis-economie: vertrouwen op God die ons door dit leven leidt.'* *'Het hart van de kerk spreekt het krachtigst als daar in woord en daad de naastenliefde centraal staat.'* *'Alleen een kerk die dient, beërfcht het Koninkrijk van God.'* *'Omdat de kerk met Jezus als Hoofd in de hemel verbonden is, kan ze met handen en voeten in de bagger van onze aardse gebrokenheid staan.'* *'De missie van de kerk is niet het goed hebben als gelijkgestemden, maar het uitgezonden zijn in deze wereld.'* *'De tijd waarin wij momenteel leven, heeft het meeste aan een kerk die bestaat uit kleine gemeenschappen. Het massale is passé.'* *'Kom uit je kerkelijke bubbel, ga naar 'buiten', zoek je naaste, wees dienstbaar.'* *'We moeten het Evangelie niet consumeren maar communiceren; de kracht van het geloofsgesprek in kleine groepen.'* *'De kerk is daar waar leden van het Lichaam van Christus elkaar helpen in hun geestelijke groei en elkaar aanmoedigen in het uitreiken naar hen die nog geen deel van het Lichaam zijn.'* *'Een gemeenschap behoedt je voor*

'De kerk moet geen veilige bubbel zijn waarin we zonder consequenties kunnen zweven, maar een plaats waar we toegerust worden om het kruis op ons te nemen en Jezus te volgen.'

'Geloven in de kerk en geloven thuis hebben elkaar nodig. Soms draagt de kerk het thuis geloven en nu houdt thuis geloven vast wat er wegvalt in de kerk.'

'In 2020 raakte de kerk de vanzelfsprekendheid voorbij, maar de maakbaarheid nog niet.'

'Zonder de aanwezigheid van kinderen, tieners en jongeren is de boodschap van de kerk niet meer relevant.'

'In een kerk die aandacht heeft voor de wereldkerk wordt God groter en de mens kleiner.'

'Als de nood het hoogst is, is de kerk nabij.'

'Geloven in de kerk is een daad van verzet tegen de tijdsgeest.'

'In de kerk vind je waar iedereen naar snakt: geborgenheid en toekomstperspectief.'

95 stellingen over de kerk van vandaag

daarom

zijn we kerk

Hervormingsdag • 31 oktober 2020

afhaken.' *'Levenslang geloven houd je alleen samen vol.'* *'Kerkelijke trouw weerspiegelt Gods trouw.'* *'We belijden het als schuld dat we praten over Gods medearbeiders zijn, maar ondertussen de kerk willen vormen naar onze eigen inzichten.'* *'De coronacrisis brengt ons wel in verlegenheid, maar versterkt ook onze identiteit: we zijn geroepen om elkaar lief te hebben en om te zien naar ieder ander.'* *'Juist omdat onze identiteit in Christus ligt, kunnen we open staan voor nieuwe mensen en nieuwe inzichten.'* *'Wij zijn kerk omdat God ons roept en bij elkaar brengt tot eer van Hem.'* *'Eén ding mogen we niet vergeten: de kerk gaat nooit verloren omdat God over haar waakt.'* *'De kerk is de plek waar je heel concreet kan ervaren dat je zelf geen haar beter bent dan wie dan ook en waar je desondanks welkom bent om samen aan één tafel de genade te proeven.'* *'In een crisis is het niet de vraag óf we avondmaal kunnen vieren, maar alleen hoe we dat het beste kunnen doen.'* *'Wij spreken vaak in de verdedigende sfeer over geloven en kerk-zijn. Laten we eerlijk naar kritische noties luisteren en op een nieuwe manier naar onszelf kijken.'* *'Een kerk is veel meer dan een gebouw van bakstenen; het bestaat uit levende lidmaten die flexibel bij elkaar kunnen komen.'* *'Het gaat niet om het gebouw, maar om de oefening.'* *'De kerk is een ontmoetingsplek voor verschillende mensen van verschillende leeftijden en achtergronden waar we ontdekken wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft.'* *'In de kerk vieren we alvast hoe het straks zal worden.'* *'De kerk is nooit gesloten, want de kerk dat ben jij!'* *'Kerk- en gemeenschap-zijn staat of valt met persoonlijk contact.'* *'God is overal. Maar de kerk is de plek waar Hij zich juist laat vinden, omdat Zijn Woord er open gaat.'* *'In de kerk kom je voor God, de rest is toegift.'* *'De kerk faciliteert krachtig éénparig gebed.'* *'De kerk is de enige plek waar mensen vanuit alle politieke stromingen elkaar nog écht ontmoeten.'* *'Wie de eenheid van de kerk niet als een groots geschenk ervaart, zal haar bederven.'* *'Wie zich vooral op de vele gebreken van de kerk concentreert in plaats van op haar Heer, is ver heen.'* *'Onze motivatie voor kerk-zijn is de lofprijzing van Gods naam.'* *'Heiliging is geen persoonlijke opdracht, maar een gezamenlijke roeping.'* *'Ik ga naar de kerk om gecorrigeerd te worden.'* *'Alleen wie iedere keer opnieuw verwonderd is over God liefde, is in staat de juiste prioriteiten te stellen.'* *'De kerk moet voortdurend de terugkomst van de Heere Jezus verwachten! Doet zij dat niet, dan slaapt zij - met alle gevolgen van dien!'* *'Als de kerk echt gelooft dat de terugkomst van de Heere Jezus voor de deur staat, veranderen haar prioriteiten.'* *'De kerk is in de sterkst in een nederige en kwetsbare gestalte.'* *'Leiders die denken dat ze in de kerk alle problemen moeten oplossen, vormen zelf een groot probleem.'* *'De kerk is een goede plaats voor koffie en vergeving schenken.'* *'De kerkdeur staat open voor gloeiende kooltjes die samen een krachtig vuur maken.'* *'Ik ga naar de kerk om op adem te komen en adem te halen, omdat de adem mij in de wereld altijd weer wordt afgesneden.'* *'Als de samenleving wankelt, blijkt desto meer de rust en de geborgenheid die Gods kerk biedt.'* *'Wie niet meer naar de kerk gaat (of anno 2020: niet meer online aanhaakt), staat op een smakeloos dieet en mist het zout in het leven.'* *'Elke kerkdienst is een poging om ons te verleiden tot een nieuw begin.'* *'In de kerk zitten we te luisteren naar het bevrijdingsnieuws, zoals mensen in de oorlog stilletjes samschoolden om de radio: ze zagen nog niets, maar ze hóorden van de kóms van de bevrijding.'* *'In de kerk zoeken we naar antwoorden op vragen van deze tijd.'* *'In de onrust van het leven is de kerk een oase van rust en stabiliteit, van liefde en hoop.'* *'In de kerk streven we niet naar perfectie, maar naar passie.'* *'De ware schat van de kerk is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.'* *'Zwicht niet voor cynisme, zelfbeklag of angst dat het helemaal niet goed gaat met de kerk. De kerk is niet van ons, maar van Christus.'* *'In de kerk ontvang ik echte vreugde: waar anders kan je dat vandaag de dag nog vinden?'* *'Je hoeft bij de kerk niet te presteren, maar je mag er uit genade bij horen.'*

'Als de nood het hoogst is, is de kerk nabij.'

'Geloven in de kerk is een daad van verzet tegen de tijdsgeest.'

'In de kerk vind je waar iedereen naar snakt: geborgenheid en toekomstperspectief.'

'De kerk is een ontmoetingsplek voor verschillende mensen van verschillende leeftijden en achtergronden waar we ontdekken wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft.'

'Kerk- en gemeenschap-zijn staat of valt met persoonlijk contact.'

'De kerk is de plek waar Hij zich juist laat vinden, omdat Zijn Woord er open gaat.'

'In de kerk kom je voor God, de rest is toegift.'

'De kerk faciliteert krachtig éénparig gebed.'

'De kerk is de enige plek waar mensen vanuit alle politieke stromingen elkaar nog écht ontmoeten.'

'Wie de eenheid van de kerk niet als een groots geschenk ervaart, zal haar bederven.'

'Wie zich vooral op de vele gebreken van de kerk concentreert in plaats van op haar Heer, is ver heen.'

'Onze motivatie voor kerk-zijn is de lofprijzing van Gods naam.'

'Heiliging is geen persoonlijke opdracht, maar een gezamenlijke roeping.'

'Ik ga naar de kerk om gecorrigeerd te worden.'

'Alleen wie iedere keer opnieuw verwonderd is over God liefde, is in staat de juiste prioriteiten te stellen.'

'De kerk moet voortdurend de terugkomst van de Heere Jezus verwachten! Doet zij dat niet, dan slaapt zij - met alle gevolgen van dien!'

'Als de kerk echt gelooft dat de terugkomst van de Heere Jezus voor de deur staat, veranderen haar prioriteiten.'

'De kerk is in de sterkst in een nederige en kwetsbare gestalte.'

'Leiders die denken dat ze in de kerk alle problemen moeten oplossen, vormen zelf een groot probleem.'

'De kerk is een goede plaats voor koffie en vergeving schenken.'

'De kerkdeur staat open voor gloeiende kooltjes die samen een krachtig vuur maken.'

'Ik ga naar de kerk om op adem te komen en adem te halen, omdat de adem mij in de wereld altijd weer wordt afgesneden.'

'Als de samenleving wankelt, blijkt desto meer de rust en de geborgenheid die Gods kerk biedt.'

'Wie niet meer naar de kerk gaat (of anno 2020: niet meer online aanhaakt), staat op een smakeloos dieet en mist het zout in het leven.'

'Elke kerkdienst is een poging om ons te verleiden tot een nieuw begin.'

'In de kerk zitten we te luisteren naar het bevrijdingsnieuws, zoals mensen in de oorlog stilletjes samschoolden om de radio: ze zagen nog niets, maar ze hóorden van de kóms van de bevrijding.'

'In de onrust van het leven is de kerk een oase van rust en stabiliteit, van liefde en hoop.'

'In de kerk streven we niet naar perfectie, maar naar passie.'

'De ware schat van de kerk is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.'

'Zwicht niet voor cynisme, zelfbeklag of angst dat het helemaal niet goed gaat met de kerk. De kerk is niet van ons, maar van Christus.'

'In de kerk ontvang ik echte vreugde: waar anders kan je dat vandaag de dag nog vinden?'

'Je hoeft bij de kerk niet te presteren, maar je mag er uit genade bij horen.'

'Geloven in de kerk is een daad van verzet tegen de tijdsgeest.'

'In de kerk vind je waar iedereen naar snakt: geborgenheid en toekomstperspectief.'

'De kerk is een ontmoetingsplek voor verschillende mensen van verschillende leeftijden en achtergronden waar we ontdekken wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft.'

'Kerk- en gemeenschap-zijn staat of valt met persoonlijk contact.'

'De kerk is de plek waar Hij zich juist laat vinden, omdat Zijn Woord er open gaat.'

'In de kerk kom je voor God, de rest is toegift.'

'De kerk faciliteert krachtig éénparig gebed.'

'De kerk is de enige plek waar mensen vanuit alle politieke stromingen elkaar nog écht ontmoeten.'

'Wie de eenheid van de kerk niet als een groots geschenk ervaart, zal haar bederven.'

'Wie zich vooral op de vele gebreken van de kerk concentreert in plaats van op haar Heer, is ver heen.'

'Onze motivatie voor kerk-zijn is de lofprijzing van Gods naam.'

'Heiliging is geen persoonlijke opdracht, maar een gezamenlijke roeping.'

'Ik ga naar de kerk om gecorrigeerd te worden.'

'Alleen wie iedere keer opnieuw verwonderd is over God liefde, is in staat de juiste prioriteiten te stellen.'

'De kerk moet voortdurend de terugkomst van de Heere Jezus verwachten! Doet zij dat niet, dan slaapt zij - met alle gevolgen van dien!'

'Als de kerk echt gelooft dat de terugkomst van de Heere Jezus voor de deur staat, veranderen haar prioriteiten.'

'De kerk is in de sterkst in een nederige en kwetsbare gestalte.'

'Leiders die denken dat ze in de kerk alle problemen moeten oplossen, vormen zelf een groot probleem.'

'De kerk is een goede plaats voor koffie en vergeving schenken.'

'De kerkdeur staat open voor gloeiende kooltjes die samen een krachtig vuur maken.'

'Ik ga naar de kerk om op adem te komen en adem te halen, omdat de adem mij in de wereld altijd weer wordt afgesneden.'

'Als de samenleving wankelt, blijkt desto meer de rust en de geborgenheid die Gods kerk biedt.'

'Wie niet meer naar de kerk gaat (of anno 2020: niet meer online aanhaakt), staat op een smakeloos dieet en mist het zout in het leven.'

'Elke kerkdienst is een poging om ons te verleiden tot een nieuw begin.'

'In de kerk zitten we te luisteren naar het bevrijdingsnieuws, zoals mensen in de oorlog stilletjes samschoolden om de radio: ze zagen nog niets, maar ze hóorden van de kóms van de bevrijding.'

'In de onrust van het leven is de kerk een oase van rust en stabiliteit, van liefde en hoop.'

'In de kerk streven we niet naar perfectie, maar naar passie.'

'De ware schat van de kerk is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.'

'Zwicht niet voor cynisme, zelfbeklag of angst dat het helemaal niet goed gaat met de kerk. De kerk is niet van ons, maar van Christus.'

'In de kerk ontvang ik echte vreugde: waar anders kan je dat vandaag de dag nog vinden?'

'Je hoeft bij de kerk niet te presteren, maar je mag er uit genade bij horen.'



daarmijnwekerk.nl

#daarmijnwekerk is een initiatief van GZB, HGJB en IZB

Advertenties

Schoonheidssalon
Azora

natuurlijk en gezond met de beste Technieken

- Schoonheidsbehandelingen
- Duo behandelingen
- Aangesloten bij ANBOS en Provoet
- Diabetisch pedicure
- Shellac CND
- Microdermabrasie
- Diverse specialisaties

Schoonheidssalon
Azora

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
079 341 43 05
info@salonazora.nl
www.schoonheidssalonazora.nl

UITVAARTZORG
PATERNOTTE

„Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen.“

079 - 303 22 03
24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
www.paternotteuitvaart.nl
info@paternotteuitvaart.nl

'Speldenprikjes' - (s)preken van een bewegend geloof

AFSCHEIDSINTERVIEW • Op een grijze coronamaandagmorgen heb ik met ds. Carina Kapteyn afgesproken in kerkgebouw De Oase. Thuis wordt er hard online gewekt, hier is het rustig en is de anderhalve meter goed te hanteren. We spreken over het thema 'Herkerken' en ontkomen natuurlijk niet aan stilstaan bij haar naderend vertrek en afscheid van de POR-wijkgemeente Pelgrimskerk-Oase-Regenboog. De link met de toekomst is gauw gelegd.



Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

Het is ons allebei opgevallen dat de ondertitel van het boek *Herkerken* – uitgangspunt voor het thema van dit nummer – 'De toekomst van geloofsgemeenschappen' luidt. Daar kan Carina zich goed in vinden. 'De kerk is een statisch begrip, een gebouw waarvan je de deuren kunt openzetten en waar de mensen naar toe moeten komen. Dat is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen willen graag gezien en gehoord worden en in de grotere organisatie die kerk heet, is dat een uitdaging. Anders kerk-zijn, in kleinere geloofsgemeenschappen, is laagdrempeliger en voor velen, met name jongeren, een plek waar je gezien wordt en anderen zichtbaar zijn.'

Voor elkaar zorgen, en weer verder trekken

Carina voegt er direct aan toe, dat geloofsgemeenschappen geen nieuw verschijnsel zijn. In het

Afscheid

Op de zondagen 7 en 14 februari neemt de POR-wijkgemeente afscheid van Carina Kapteyn als predikant. Dit afscheid zal zich online afspelen en wordt uitgezonden vanuit de Pelgrimskerk, haar eerste gemeente, en de week daarna vanuit De Oase.

W oase-meerzicht.nl met link naar de uitzendingen, pagina 4 van *Kerk in Zoetermeer* en kerkinzoetermeer.nl

bijbelboek Handelingen wordt gesproken over zulke groepen, waarbij men voor elkaar zorgde en van dorp tot dorp trok. Paulus reisde verder als zijn opdracht was voltooid: de armen zijn niet meer arm. Carina vertaalt dat naar het heden en geeft als voorbeeld de voedselbank, die overbodig wordt als de armoede de wereld uit is. Zij spreekt van een bewegend geloof, naar buiten gericht en maakt dat duidelijk met de Engelse term *failing forward*, met fouten en missers in beweging blijven. Soms moet je in actie komen en soms is het een tijdje rustig. 'Speldenprikjes', noemt Carina dit.

'Niet stil blijven staan, maar oog hebben voor het nieuwe'

'Deze tijd van bezinning kan nu een duw zijn om dingen los te laten. God is allang bezig met de wereld en wij mogen daarin mee. Daarom moeten we niet stil blijven staan, maar oog hebben voor het nieuwe.' Zij denkt hierbij aan geloofsgemeenschappen in vele vormen en formaten. Naast de 'events' die in groter verband in het kerkgebouw plaatsvinden, zou er ruimte moeten zijn voor een veelkleurigheid van geloven in kleiner verband, voor andere muziek naast de traditionele, voor andere vormen van vieren. 'Laat het meer vloeibaar zijn', zegt zij, 'elke plek vraagt eigen vormen.' Carina gaat dit ervaren op haar nieuwe plek in Graft-De Rijp in Noord-Holland waarnaar zij in



februari verhuist. Plannen heeft ze al wel. Er komt een grote picknicktafel in de prachtige tuin van de pastorie, waar iedereen die langskomt mag plaatsnemen om iets te drinken, iets te vertellen en een luisterend oor mag verwachten. Ook gaat ze daar als nieuwe predikant de straat op om met mensen te praten en ze te horen. Want de verhalen van buiten inspireren haar voor de viering op zondag. Ze focust op kleine groepen voor een ander niveau van contact. 'Huiskamergrootte' is een sleutelwoord. De gemeenteleden vormen de context voor de andere, nieuwe vormen.

Verhalen van buiten inspireren voor de zondag

De opleiding missionaire specialisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, die Carina nog niet zo lang geleden afsloot, is voor haar een handvat geworden. 'Ik ben daardoor anders dominee geworden', zegt zij. Ook van de veertien jaar in Zoetermeer heeft zij veel geleerd. 'Het is dan ook goed om nu weg te gaan. Een predikant is een voorbijganger.' Dan haalt zij Paulus weer aan, die ook van plaats naar plaats trok als het werk was gedaan. 'Ik gun het iedere gelovige ook om eens in de zoveel tijd van gemeenschap te wisselen om nieuwe inspiratie op te doen.'

Wij wensen ds. Carina Kapteyn veel van die nieuwe inspiratie, speldenprikjes en vloeibare vormen. En bovenal Gods zegen in Graft-De Rijp.



• Hanneke Lam
REDACTEUR KERK IN ZOETERMEER EN
GEMEENTELID ZOETERMEER-NOORD

Wie met zijn gezicht naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst

UITGELICHT



Bijbelbasics: 'Een spoor van liefde'

ZOETERMEER-NOORD • De kinderen van de Ichthuskerk gaan op weg naar Pasen met het Veertigdagentijdproject van de methode Bijbelbasics 'Een spoor van liefde'. Iedere zondag staat een tekst uit het laatste deel van het Johannesevangelie centraal. De andere evangelisten schrijven over een laatste maaltijd, waarbij Jezus brood en wijn met zijn leerlingen deelt. Johannes legt de nadruk op iets anders. De volgelingen van Jezus zullen het niet makkelijk hebben, maar toch hoeven ze niet bang te zijn.

Een sleutelwoord in die afscheidsrede van Jezus is 'liefde'. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.

- 21 februari – Maria giet olie over de voeten van Jezus (Joh. 12:1-8)
- 28 februari – Jezus wast de voeten van zijn leerlingen (Joh. 13:1-5, 12-17)
- 7 maart – Jezus is de weg naar de Vader (Joh. 14:1-7)
- 14 maart – Jezus belooft zijn vrede (Joh. 14:15-17, 25-28)
- 21 maart – Jezus houdt van zijn leerlingen (Joh. 15:9-17)
- 28 maart – Jezus wordt gevangengenomen (Joh. 18:1-14)
- 4 april (Pasen) – Maria ontmoet Jezus (Joh. 20:1-18)

Bij het project hoort een poster met luikjes, die de kinderen thuis krijgen. Iedere zondag tot en met Pasen openen de kinderen een luikje, waardoor ze steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komen. Ook hoort er een opdrachtenboekje bij en materiaal om aan de verbeelding thuis iets toe te voegen. In de online uit te zenden kerkdiensten is daar ook steeds iets van te zien.

W pwzn@nl en kerkomroep.nl (beeld en geluid) > kies Ichthuskerk Zoetermeer en tijd

• Team Kindernevendienst Ichthuskerk

MEDITATIEVE VIERINGEN

'Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap'

NOORD (ICHTHUSKERK) • Het pelgrimslid 126a in het *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk* is een bewerking van Psalm 126. Het 'ons' in de titel verwijst naar het volk Israël. Grote groepen van het volk zijn in ballingschap gebracht, een gedwongen wonen in een vreemd land. Het vertrouwde is weg. Het is een leven tussen heimwee naar het oude en je vestigen in het nieuwe land. De psalm is geen lied van heimwee of verlangen naar het oude, naar vroeger. Het lied getuigt met allerlei beelden en woorden van de hoop op, het visioen van of het geloof in een terugkeer als een nieuw begin.

Dit lied is het thema van de nieuwe serie meditatieve vieringen. Het gaat niet alleen over het verleden van het volk Israël, maar ook over het leven nu, met ballingschap van vluchtelingen en ballingschap van mensen in coronatijd. De vieringen zijn naar het model van Taizé met zingen en bidden, teksten en stilte. De vieringen duren ongeveer een half uur. Uiteraard zijn de coronaregels van toepassing en we verwachten dat de maatregelen deze vieringen toestaan.

28 februari t/m 9 mei, zondagavond 19.30 uur, Ichthuskerk
E rvanderkruktm@ziggo.nl
W pwzn.nl/kerkdiensten/meditatieve-vieringen voor actuele informatie

Uitgelicht – geen Gaandeweg deel II

Vanwege de coronapandemie en alle beschermende maatregelen was het begrijpelijkerwijs niet mogelijk om een tweede deel *Gaandeweg februari-juni 2021* samen te stellen, met daarin het vormings- en toerustingsprogramma van de gezamenlijke protestantse wijkgemeenten. Gelukkig hebben we de rubriek **Uitgelicht** in *Kerk in Zoetermeer*. Daar leest u steeds wat er wel, al dan niet onder voorbehoud, door kan gaan. Ook de agenda op de website kerkin-zoetermeer.nl en pgzoetermeer.nl wordt zoveel mogelijk actueel gehouden. U kunt voor informatie ook altijd bellen of mailen naar de contactpersonen, zie daarvoor alle gegevens op pagina 4.



Advertenties

Redactie.AMG
JOURNALISTIEK BUREAU
A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519 - Redactie.AMG@online.nl

PHOTO'S
by *Leonie*
info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48
www.photosbyleonie.nl

Zie voor actuele informatie in deze coronacrisis ook www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

DE PELGRIM

Eerste Stationsstraat 86 T 06 2497 5092
W www.depelgrimzoetermeer.nl



- Door de lockdown en de regelgeving rondom corona voorlopig geen:
- Ochtendgebed
 - Avondgebed
 - Ontmoetingsmoment
 - Natuurwandeling
 - Langeafstandswandeling
- Open Pelgrimskerk**
Zie hieronder.
 - Taizéviering**
Hopelijk op zondag 28 februari vanaf 19.30 uur in De Wijngaard, Moeder Teresasingel 100, wijk 19.
Matthé Vermeulen T (079) 361 94 93

HALTE 2717

'Ons Honk', Carry van Bruggenhove 27
T 06 8263 7362 W www.halte2717.nl



Inloop: dinsdag, woensdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Pastoraal spreekuur: elke woensdagmorgen
Buurtpunt – voor al uw vragen: elke woensdag 10.00-12.00 uur
Soep van de dag of tosti's: elke donderdag 12.00 uur
Diamond painting: donderdag 14.00 uur (behalve de eerste donderdag)

4 februari	14.00 uur	Senioren Actief
9 februari	18.00 uur	Buurtmaaltijd
23 februari	18.00 uur	Buurtmaaltijd
24 februari	20.15 uur	Geloven in gesprek Online - toegangscode via Rein Algera E algeus@ziggo.nl
4 maart	14.00 uur	Senioren Actief

Actuele informatie via W halte2717.nl F facebook.com/Halte2717

Interreligieuze samenwerking

Buytenwegh is een wijk waar een groot aantal bewoners niet-westerse wortels heeft. Velen van hen zijn moslim. Halte 2717 probeert ook hen te betrekken bij de activiteiten. Sommigen van hen zijn zelfs vrijwilliger geworden. Met ingang van dit jaar worden de banden met de moslimgemeenschap verstevigd. Het gaat hierbij in het bijzonder om de banden die Halte 2717 onderhoudt met de Anwar-E-Ashrafia-moskee. Shamier Madhar, één van de voormannen van die moskee, is een goede bekende van ons. Al jarenlang verzorgt hij samen met ds. Rein Algera de cyclus 'Geloven in gesprek'. Hij is ook de voorzitter van het ILOZ (InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer). We hopen via zijn netwerk gemakkelijker contact te leggen met Buytenwegh-bewoners die moslim zijn, zodat ook zij meer betrokken raken bij de activiteiten van Halte 2717.

PERRON OOSTERHEEM

W perronoosterheem.nl



Perron Centrum

Oosterheemplein 320 Buurtpastor Timo Hagendijk
T 06-5095 4628 E pionier.oosterheem@gmail.com

Voorlopig geen Breiclub en geen tienerclub Rock Solid.

- Ontmoetingslunch**
Elke woensdag, 12.30 uur voor € 4 (let op: bedrag is iets aangepast). Bij strengere coronamaatregelen zullen de lunches aan huis worden bezorgd.
Opgeven bij Fred Cammeraat T 06-2304 4470
- Open kerk**
Zie hieronder.
- Perronmeeting**
Elke zondagmorgen om 11.30 uur, grote zaal Oosterkerk.
Meebeleven via het YouTube-kanaal, zie ook de website en pagina 4 van deze KiZ.

Perron 1

Schiebroekstraat 1 Missionair opbouwwerker Jacqueline Gravesteyn
T 06-1165 3972 E jacquelineperron1zoetermeer.nl

- Vrijdaglunch**
Elke laatste vrijdag lunch van 12.00-13.30 uur, locatie: Oosterkerk.
Opgeven bij Jacqueline
- Wandeling en inloop**
Elke vrijdag om 10.00 uur eerst een wandeling, daarna om 11.00 inloopmoment in de Oosterkerk.

Actuele informatie: houd de website in de gaten, bel of mail Jacqueline.

GEBEDSMOMENTEN

- Oude Kerk:** Elke dinsdag van 19.00-19.45 uur.
Consistorie Oude Kerk; actuele informatie E leenmanf@xs4all.nl
- Oosterkerk:** Elke twee weken op woensdag van 19.00-20.00 uur.
3, 17 februari, 3 maart; actuele informatie en aanmelden E arjenvantrigt@solcon.nl
- Interkerkelijke gebedsontmoeting:**
19 februari, 19.00-20.00 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59
E info@atlife.nl W atlife.nl



Wat vindt u van onze kerk?

Een aantal maanden geleden sprak Jos Nouwt, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zoetermeer, in dit blad over het belang van onderzoek naar hoe mensen naar de kerk kijken. Volgens Jos is het pas goed mogelijk om als kerk(enraad) beleid te maken als we weten wat het imago onze kerk bij omwonenden in de wijk heeft. Dit temeer daar we in dit nummer duidelijk willen maken dat er een hoge mate van urgentie is om – juist in coronatijd – na te denken over hoe we de kerk straks weer kunnen opstarten. Want straks doorgaan in de trant van *business as usual* lijkt geen optie.

In deze 'Bouwsteen' geef ik suggesties voor een aantal vragen waarvan het antwoord helpt de (missionaire) rol van de kerk beter vorm en inhoud te geven. Als we als kerk relevant willen zijn voor de samenleving, moeten we minimaal weten wat mensen van ons als kerk(leden) verwachten.

Mogen we u wat vragen?
Daarom een voorstel voor een bescheiden onderzoek, bijvoorbeeld in een straal van een paar honderd meter rond uw kerkgebouw. Is het een idee om een half A4'tje huis-aan-huis in de brievenbussen te stoppen, bijvoorbeeld zo?



In de rubriek Bouwstenen wordt maandelijks een aspect belicht van 'De kerk in bedrijf'. Dat gaat de ene keer over spirituele zaken, de andere keer over praktische zaken die de kerk in stand kunnen houden.

- Kent u de kerk (naam van de wijkkerk) van binnen?
- Als de kerk iets organiseert voor omwonenden, zou u het dan leuk vinden daar naar toe te gaan?
- Veel kerken helpen wijkgenoten met vrijwilligers. Iets voor u?
- Hebt u zelf ideeën over wat een kerk voor u kan betekenen? Denk eens aan:
 - + (koffie) inloopuurtje
 - + discussiebijeenkomst over een maatschappelijk thema
 - + activiteit voor ouderen uit de buurt
 - + activiteit voor kinderen uit de buurt
 - + tot rust komen in een stiltecentrum en een kaarsje branden
 - + gesprek over iets waarmee u zit



Als het antwoord op een van deze vragen positief is, mogen we u dan contacten? In dat geval vragen wij u uw naam en/of adres en/of e-mail in te vullen:

Naam: Adres:
Telefoon: E-mail:

Voor vragen over onze kerk kunt u ons altijd bellen of mailen via:

Naam: Telefoon:
E-mail: Adres (kerk):

U weet vast vanuit uw eigen kerk meer of betere vragen. Bedenk: niet geschoten is zeker mis. We moeten toch ergens beginnen?

• Fien Meiresonne

OPEN KERK

Open Oosterkerk

Welkom met je persoonlijke verhaal en vragen, of voor stilte en gebed. Elke dinsdag van 13.00-16.00 uur.

Oosterheemplein 320
E p.j.van.daalen@casema.nl



Open Ichthuskerk

Elke woensdag van 10.00-12.00 'live' inloop voor ontmoeting, uitwisseling of stilte. Dit lijkt nog te mogen. Er is ook een pastor aanwezig.

Parkdreef 258 Actuele informatie via
E mail@antonvandijken.nl



Open Pelgrimskerk

Elke woensdag is de Pelgrimskerk open van 10.30-12.30 uur om een kaarsje te branden of in stilte te mediteren of te bidden.

Eerste Stationsstraat 86
E scbhermanus@gmail.com



Open Oude Kerk

Elke vrijdag van 14.00-15.30 uur. Voor iedereen die binnen wil rondkijken of even rustig wil zitten in een moment van bezinning en gebed.

Dorpsstraat 59
E jokevanderkruk@yahoo.com



Inloophuis Rokkeveen

Voorlopig is er geen inloophuis mogelijk op vrijdagmorgen in De Regenboog.

Nathaliegang 263
T 361 33 65
E wil.bettenhausen@gmail.com



HERKERKEN

De Adventskerk en haar Lichtpuntjes

PORTRET • De Adventskerk aan het Wilhelminapark biedt al lange tijd onderdak aan de kring van vrijzinnigen in Zoetermeer. Gesprek, aandacht en ontmoeting vormen de kern.



Het is een open geloofsgemeenschap van remonstranten, doopsgezinden, vrijzinnig hervormden, progressieve katholieken en andere zinzoekers, waar zonder voorbehoud van regels en dogma's ruimte is voor ieders zoektocht en plaats biedt aan ieders levensvragen.

Omdat de zoektocht centraal staat, zijn het gesprek en de ontmoeting met elkaar belangrijk, naast de tweewekelijkse vieringen. Een actieve geloofsgemeenschap die wil inspireren tot compassie naar elkaar en

naar de wereld om ons heen. Hoewel best lastig door afnemende ledentallen, maar bemoedigend door groei in nieuwe leden, belangstellenden en donateurs, ziet de kring van vrijzinnigen de vieringen bestendig.

Compassie naar elkaar en de wereld om ons heen

Naast de tweewekelijkse vieringen vinden diverse lezingen, bijeenkomsten en andere activiteiten plaats op diverse gebieden

zoals filosofie, ethiek en de actualiteiten in de samenleving onder de benaming 'De krant op tafel'.

Ook andere stromingen en organisaties maken gebruik van het kerkgebouw. Elke eerste zaterdag van de maand is er een meditatie vanuit boeddhistisch-christelijke inspiratie. Op andere momenten oefenen koren, lessen groepen muziekstudenten, compareert de vrijmetselaarsloge, repeteert het symfonieorkest, en kerkt de Evangelische Broedergemeente in het kerkgebouw.

Levend blijven

De Adventskerk telt momenteel 43 leden, verdeeld over remonstranten, vrijzinnig protestanten en doopsgezinden. Ten opzichte van tien jaar geleden is dat een daling van ongeveer 30 personen, veelal door overlijdens en verhuizingen. Gelukkig melden zich ook nieuwe leden aan. Dankzij de vele activiteiten die de Adventskerk organiseert, zijn er ook donateurs bijgekomen die onze kerk een warm hart toedragen. Ondanks het lage aantal leden doet het bestuur er alles aan om levend te blijven. Corona gooit natuurlijk veel roet in het eten. Niet alleen de kerkdiensten en activiteiten vinden geen doorgang, maar ook missen we de huurinkomsten die we nodig

hebben om voort te bestaan. Met Kerst hebben we voor het eerst een digitale dienst gehouden. Dat was flink zoeken hoe dat moest, maar het is gelukt. De reacties waren unaniem positief. Inmiddels is deze dienst 193 keer bekeken, heel wat meer dan de ongeveer 20 personen die normaal de dienst bijwonen. Dat is beslist iets waar de kerk over moet nadenken en kan het aantal leden doen toenemen. We blijven hopen op betere tijden.



• **Marcia Boeijinga**
LID ADVENTSKERK EN MEDEWERKER
KERK IN ZOETERMEER

KERK MUZIEK

We moeten het alleen nog willen

'Met een online dienst kunnen de meeste kerk-gangers wel leven, maar één ding missen ze enorm', kopte *Trouw* op 23 januari 2021 boven een onderzoek naar de beleving van de kerk in coronatijd van de Stichting Kerkbalans. Het niet meer samen kunnen zingen wordt als een groter verlies ervaren dan de ontmoeting met anderen.

In diezelfde week verscheen er in *Trouw* ook een artikel over de zoektocht van de Protestantse Kerk om jongeren aan zich te binden. Er moeten keuzes worden gemaakt. Kerken die jongeren wel betrokken kunnen houden, hebben volgens Jurjen de Groot, directeur van de landelijke Protestantse Dienstenorganisatie, in het algemeen een duidelijke identiteit. Deze identiteit wordt doorvertaald in de diensten en andere activiteiten.

De vieringen van de wijkgemeente Pelgrimskerk-Oase-Regenboog worden sinds maart vorig jaar van tevoren opgenomen, bewerkt en op YouTube gezet. Daarmee bereiken we inmiddels beduidend meer mensen dan

er voor maart 2020 wekelijks in de drie kerkgebouwen aanwezig waren. Ook nu er voorlopig niet meer gezongen mag worden, kunnen we gemeentezang aanbieden. Gemeentelieden zingen thuis bij een vooraf opgenomen orgelbegeleiding en nemen dat op. Deze opnames voegen we bij elkaar en op deze manier zingen we toch weer samen. De techniek maakt het steeds beter mogelijk.

Ik hoop dat we, nu we massaal stil gezet zijn, gaan nadenken over de vorm van onze erediensten. Niet automatisch terug naar de manier waarop we gewend waren samen te komen. Meer nadenken over de mogelijkheden om in plaats en tijd met elkaar via techniek verbonden te zijn.

Wat denkt u bijvoorbeeld van een schriftlezing door een gemeentelid die thuis zit? Of kerkzang vanuit een ander gebouw? Contact met een andere gemeente van Christus? Technisch is het mogelijk. We moeten het alleen nog willen.

• **Arie Vooijs**

CANTOR-ORGANIST IN DE POR-WIJKGEMEENTE
EN MEDEWERKER VAN KERK IN ZOETERMEER



Momenteel staat Covid-19 daadwerkelijke bijeenkomsten in de weg, zodat is aangevangen met virtuele erediensten op YouTube. Zodra Covid-19 voorbij is, zal de Adventskerk op haar toplocatie aan het Wilhelminapark, nabij het oude centrum van de stad, voor eenieder en voor allerlei gezelschappen weer fysiek de ruimte bieden voor religieuze samenkomst, saamhorigheid, bezinning, spiritualiteit, en cultureel debat, lezingen, vergaderingen, zang, dans, muziek, concerten, kunsttentoonstellingen, jubilea, verjaardagen, trouwen en rouwen.

W vcgz.nl, [Gaandeweg-agenda](http://Gaandeweg-agenda.nl), [kerkdienstenpagina](http://kerkdienstenpagina.nl) en op kerkinzoetermeer.nl

• Bestuur Adventskerk

ONDER WOORDEN

Kiezen

Heer en Vader, laat mij bij het begin en gedurende heel dit jaar door uw Geest wortel schieten in het Woord dat U in uw Zoon tot mij richt. Veranker in mij dit Woord, dat niets anders dan liefde en totale overgave vraagt.

Geef me op die manier de moed om vrij te zijn, de moed om te kiezen, de moed om overeind te blijven, de moed om mezelf te zijn. Zo wilt U dat ik ben met uw Zoon Jezus Christus.

*Alain Arnoux, predikant Église Réformée de France
In: 'Gebeden voor elke dag', Jongbloed 2019*



— Advertenties —

Passieconcert

zaterdag 6 maart | 20.00 uur
met presentatie Bavo-cd

Iddo van der Giessen
vanuit de
Goede Herderkerk
in Rotterdam

Franck | Widor | Karg-Elert
Parry | Howells | Bach

youtube.com/iddovanderglessen

klassieke concerten en zaalverhuur

**HERBERG
OUDE KERK
ZOETERMEER**

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl M 06 8351 0287

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

PERSPECTIEF

In deze vijfde jaargang 2021 van 'Kerk in Zoetermeer' belichten we in de Perspectief-rubriek een uitgekozen tekst uit het wekelijkse leesrooster van Taizé 'Elke dag de Bijbel open' en illustreren dit met een (bijbelse) kunstafbeelding.

Ga en doe!

Jakobus schrijft ergens aan het begin van onze jaartelling een betoog in briefvorm. Velen denken dat deze Jakobus een broer van Jezus is en leider van de christelijke gemeenschap in Jeruzalem. Daarmee is het een van de oudste stukken tekst uit het Nieuwe Testament en staat het in tijd dicht bij de verkondiging van Jezus dan de Evangelieën. De gemeenschap in Jeruzalem bestaat uit joden die christen zijn geworden of daarmee bezig zijn en is in korte tijd gegroeid van een paar mensen in een huiskamer naar een honderdtal gelovigen. Met de groei waren er ook steeds meer bestuurlijke zaken te regelen: hoe houd je het nieuwe geloof rein en hoe houd je tegelijkertijd enige orde? Ik kan me zo voorstellen dat de overlegtijd toenam en ten koste ging van de praktische naastenliefde. Jakobus schrijft daarom over zaken waar verbetering noodzakelijk en haalbaar is. Zo behandelt hij verschillende thema's, zoals omgaan met tegenslag, de toenemende kloof tussen arm en rijk, roddel en ook de oproep om te handelen.

'De boodschap alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.'

Jakobus 1:22

De uitleg van dit laatste thema sluit nauw aan bij de woorden uit de Bergrede van Jezus (Matteüs 7:24-27) over de man die zijn huis bouwde op een rots. Geloven is een werkwoord. Als je Christus in je hart hebt gesloten, dan zou dat ook in je dagelijks leven merkbaar moeten zijn. Letterlijk in de beweging van je benen en je handen. Het is het dragende thema van deze rondzendbrief van Jakobus, die de andere thema's steeds weer van praktische handvatten voorziet: ga en doe!

We zijn inmiddels vele eeuwen verder. Onze leercurve lijkt helaas minder steil te zijn dan de coronagrafiek. We vergaderen, preken, bidden en zingen steeds weer over naastenliefde. Fysiek en online. De zegen van dichte kerkdeuren geeft ons misschien wel dat laatste zetje moed dat we nodig hebben om geloven 'voor de deur' tastbaar te maken. De uitdaging blijft om de leercurve hard te laten stijgen en om een levend antwoord te zijn op de roep van Jakobus.

• ds. Carina Kapteyn
PELGRIMSKERK-OASE-REGENBOOG



Anne-Marie van der Wilt, 'Mensen onderweg', glasraam Gereformeerde Kerk Zevenhuizen Meer werk en informatie op haar website www.zin-in-kleur.nl

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft het omringende tekstgedeelte aan, voor het verband. Het hele leesrooster voor februari kunt u [als pdf downloaden van kerkinzoetermeer.nl/leesrooster.php](http://www.kerkinzoetermeer.nl/leesrooster.php)

ZON. 7 FEBRUARI Marcus 1:29-39
Vroeg in de ochtend, stond Jezus op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Toen de leerlingen hem gevonden hadden zei Jezus: Laten we naar de dorpen in de omtrek gaan, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen.

MA. 8 FEBRUARI Psalm 94:14-22
Als ik denk: Mijn voet glijdt weg, houdt uw trouw mij staande, Heer.

DI. 9 FEBRUARI 1 Tessalonicenzen 5:12-22
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streeft altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

WO. 10 FEBRUARI Matteüs 19:27-29
Jezus zegt: Ieder die alles heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal veel meer ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.

DO. 11 FEBRUARI Jakobus 1:22-25
Jakobus schreef: De boodschap alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.

VR. 12 FEBRUARI Romeinen 14:7-15
Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.

ZA. 13 FEBRUARI 1 Korintiërs 1:10-13
Laat er geen verdeeldheid onder u zijn; wees volkomen één van zin en één van gevoelen.

ZON. 14 FEBRUARI Marcus 1:40-45
Iemand die aan huidvraat leed kwam naar Jezus toe; terwijl hij op zijn knieën viel, zei hij: "Als u wilt, kunt u mij rein maken." Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: "Ik wil het, word rein."

UITGELEZEN

Voor ieder die de kerk ter harte gaat

'Waar Jezus is, is de kerk, waar je je hoopvol voor mag inspannen', luidt een citaat uit *Van U is de toekomst*, de visienota van de Protestantse Kerk. Voor die hoopvolle inspanning is het volgens Remmelt Meijer en Peter Wierenga de hoogste tijd. Kerken waren al op een kantelpunt, maar corona verheft dat.

Terug naar normaal is voor de kerk geen optie, want corona deelt drie grote klappen uit. Allereerst versterkt en versnelt het een proces van individualisering dat al gaande was. 'Waarom naar de kerk gaan, als je op je eigen bank ook kunt geloven?' Ook vergroot corona uit dat de kerkdienst de laatste decennia veelal de focus van kerken is. In maart 2020 ging de eerste aandacht vooral uit naar het streamen van de dienst. Daarnaast is de reactie op corona vooral verwarring en afwachten in plaats van besef van urgentie.

De schrijvers stellen daarom een uitdagende vraag: Als je als kerk 90 procent van je activiteiten zou stoppen, waaruit bestaat de overblijvende 10 procent? Oftewel waar gaat het om? Hun antwoord: Presentie van het evangelie binnen en buiten de kerk.

In het hoofdstuk over lege kerkgebouwen in hun boek *Herkerken* stellen ze vast dat die gebouwen al veel langer van krimpende gemeenten veel energie en geld vragen. Het gaat soms meer om het gebouw dan om de mensen. Wat mist men in coronatijd het meest: het gebouw of de mensen, de kerkdienst of de ontmoeting? *Herkerken* adviseert: Gebruik de tijdelijk lege kerkgebouwen voor een denkpaauze waarin je je bezint op je manier van samen geloven. Hoe kom je zelf en als gemeente thuis bij God? Helpt het gebouw om onderlinge relaties te versterken? Kan het gebouw een thuis worden voor de buurt?

Ook stellen ze vast dat de kerkdienst kraakt onder het gewicht van het voor-elk-wat-wils van wensen en belangen in die ene dienst. Verbindt zo'n dienst de deelnemers nog met elkaar en met God? Moet er niet meer ruimte komen voor de ontmoeting met God en met elkaar?

Eenvoudiger vormen

Vandaar het pleidooi voor eenvoudiger vormen met meer ruimte voor stilte en persoonlijke interactie en voor inbedding van de kerkdienst in het totaal van de geloofsgemeenschap. Zie niet de zondagse dienst als het kloppend hart van de gemeenschap, maar iedere plek en elk moment waar sprake is van gemeenschap rond het evangelie van Jezus en waar wie eraan deelneemt geestelijk gevoed wordt door die bron.

Het gaat om de inhoud, daarna de verpakking

In feite wordt hier gevolgd wat ook in *Back to basics* (Sake Stoppels, 2017) en *Van U is de toekomst* (Visienota 2020) vanuit de Protestantse Kerk wordt aangereikt. In mijn woorden: het gaat om de inhoud, dus om het evangelie. Pas daarna komt de verpakking: het gebouw, de kerkdienst en de organisatie.

Nieuwe kerkfamilie

In een tijd waarin verbanden en relaties alleen maar losser worden, pleit *Herkerken* juist voor het ontstaan van een nieuwe kerkfamilie, 'broeders en zusters niet uit gewoonte maar omdat je dit zo ervaart'. De auteurs verwijzen naar pioniersplekken en migrantenkerken waar ze een focus zien op echte gemeenschapsvormen. Dat vraagt om een omslag in de organisatie. In plaats van tamelijk hiërarchisch moet die platter en vloeiender worden. Al eeuwen belijdt de kerk: 'Wij zijn het lichaam van Christus.' Op grond van die oude belijdenis willen Wierenga en Meijer relaties op de eerste plaats zetten zodat 'kerk de nieuwe familie van Jezus is, gericht op de komst van Gods koninkrijk'.



Kansen voor een 'kerk van makers'

Ze zien zeker blokkades. De focus ligt nog sterk op binnenkerkelijk. Buiten en onkerkelijk worden gezien als gevaar. Daarnaast belemmert te veel *topdown*-denken de beweging met en naar elkaar. Ze zien kansen als de kerk 'een kerk van makers' wordt met leden die zich verantwoordelijk voelen.

Huiswerk

In het slothoofdstuk krijgt de kerk huiswerk met het oog op groei naar een liefdevolle gemeenschap, waar 'Heb lief!' centraal staat. Een en ander klinkt mogelijk soft, maar als je leest wat het vraagt blijkt 'Heb lief!' een hele klus. Het gaat niet om mooie woorden, liefde moet worden gedaan!

'Heb lief!' blijkt een hele klus

Dit boek is een *must* voor ieder die de kerk ter harte gaat. Niet om de gedachtegang klakkeloos te volgen, wel om zelf en als geloofsgemeenschap na te denken over de toekomst van onze kerk. Van harte aanbevolen!



• Joke Westerhof
REDACTEUR KERK IN
ZOETERMEER EN
LID PELGRIMSKERK

Remmelt Meijer & Peter Wierenga, *'Herkerken. De toekomst van geloofsgemeenschappen'*, Amersfoort: *Vuurbaak*, 2020, € 16,99

